

Värderade kusin

Östersund den 23.7.1939

Med anledning av att vår gemensamma släkting Arvid Jacob Lalander från Danderyd för kort tid sedan gladdde oss med sitt besök, gav detta anledning till att vi tillsammans med Landsfiskalen A J Lalander här och min son Pelle, företog en resa upp till Huså. Under uppresan stannade vi också i Fävikén (en Herrgård som lytt under Huså bruk) och erhöll där en komplettering till det släkteregister som jag på sin tid lät utarbета. Vi fingo här den kompletteringen att Jacob Mårtensson Lalander var en systerson till Johan Lalanders hustru. Enligt Doktor Melanders antagande står det i släkteregistret att denne Jacob Mårtensson, antagligen var en son till Johan Lalander. Som denne Jacob Mårtensson är vår gemensamma farfars-far och sålunda den, som vi har att utgå ifrån då det gäller Lalandersläkten, ansåg vi denna komplettering särdeles värdefull.

När vi kommo fram till Huså funno vi att "Jacobs-gården", som det i vardagsspråket heter, jämnats med marken och vunnit ny ägare och en ny mangårdsbyggnad var under uppförande. Förutvarande ägaren var Lärare E. Eriksson, vilken bebott och brukat gården senaste 40 åren. Namnet Jacobs-gården härleder sig från ovannämnda Jacob Mårtensson Lalander som omkring 1709 tillträdde den efter Johan Lalander. Då jag och min hustru för ungefär 4 år sedan besökte Huså stod fogdebyggnaden, (Gruvfogdarna Nils Lalanders och dennes sons J G Lalanders boningshus) kvar, likaså spismuren till den byggnad, där Johan Lalander och Jacob Mårtensson Lalander sedan mitten av 1700-talet bott. Till vår ledsnad var nu den sistnämnda spismuren och fogdebyggnaden också jämnad med marken.

Denna skrivelse avser icke att ingå på vidare reflektioner, kanske vår släkting från Danderyd kommer att behandla detta ämne om vår gemensamma farfars-far och farfars-mor och deras ättlingars barndomshärd, vad jag med dessa rader avser är endast en fråga huruvida Du känner Dig intresserad för att vi gemensamt, som en tacksamhetsåtgärd för det släkterv vi gemensamt fått och som så långt vi känner till, stammar från denna vad Jämtland beträffar, rätt så märkliga plats, köper oss en tomt nära intill boplatsen och från det torp som brukats av våra fäder fr 1750-talet och till dess gruv- och bruksdriften nerlades omkring 1880? Vårt förslag gäller en vackert belägen tomt, gränsande mot Kallsjön, ca 5000 kvm (= 1 tunnland) odlad jord, med fiskrätt (sportfiske). Priset skulle röra sig om ca 450 kr för tomten, vartill kommer avstycknings- och lagstiftningskostnaden. Vi enades om att vi för vår del skulle bidra med 150 kr var och avser nu fråga om Du också skulle vilja bidra med samma belopp?

Säkerligen kommer Arvid-Jacob att tillskriva Dig i samma stil som jag här ovan antytt och torde han då också komma att vidröra tanken om en släktförening. Allt nog om vi skulle köpa tomt är det ju nära tillhands att också tänka på någon sorts stuga, varför det vore högeligen önskvärt höra Dina tankar angående våra "vilda" planer. Jag hälsar Dig och tecknar

Broderligen
P. Lalander