

PELLE LALLAÐER



1 JULI 1945

8 JULI



FÖRSTA SPADTAGET
10 MAR 1945



1 JULI

8 JULI

ster och 3 dörrar. En gammal stugubyggnad 12 alnar lång, 8½ bred, 11 varv hög med tak av bräder. Innehåller stuga vari spis med murstång och stolpe av järn och bakugn, stugans väggar rappade. Dessutom kammar och förstuga. Byggnaden har 3 fönster och 3 dörrar.

Dessutom finns följande byggnader antecknade i syneprotokollet: En ladugård 11 alnar lång, 11 alnar bred, 13 varv hög, tak av bräder, spis med murstång och stolpe av järn. En foderbod förbunden med ladugården med en svale. En kornbod med tak av bräder. Ett stall. En badstuga 8 alnar lång, 6 alnar bred, 7 varv hög. Ett vedlider. Hälften i en källare 5 alnar lång, 3½ bred, 3 alnar hög, samt källarsvale likaledes med väggar och valv av sten 5½ alnar lång, 3½ alnar bred och 2½ alnar hög. (Förf. anm.: Gruvfogden hade källaren tillsammans med bruket. Den finns ännu kvar.)

Sommaren 1939 gjorde grosshandlaren Per Lalander, landsfiskalen Anders Lalander och ingenjören Arvid Lalander en bilresa till Huså, med den förstnämndes son Per vid ratten. (Per Lalander d. y. kallas i fortsättningen av denna berättelse med det familjära namnet Pelle.)



Ingenjör Arvid Lalander, Danderyd, grosshandlare Per Lalander och landsfiskal A. J. Lalander, Östersund framför Lalandergården i Bonäshamn år 1939. (Gården inköptes 1951 av hembygdsföreningen i Kall).

Den nye ägaren till brukstorpet, Alfred Hyttstrand, hade lagt grunden till ett nytt boningshus. Den gamla fogdegården hade just rivits, virket låg på marken men skorstenen med den gamla spisen stod kvar. De tresysslingarna — gruvsmiden var deras farfarsfar, deras farfäder var bröderna Jacob, Anders och Nils — fick tanken att köpa ett stycke av

brukstorpet för att där bygga en släktgård för en blivande släktförening. Platsen utsågs, och köpet bekräftades med handslag. Resan fortsattes sedan till landsfiskalens fädernegård i Mattmar, där det fanns en timrad byggnad i härbrestil som ansågs lämplig att resa på det nyköpta området. Ägaren var villig avhända sig huset för synnerligen rimligt pris. Föreningstankens upphovsman tänkte göra ett upprop till kända och okända släktingar för att få till stånd en insamling för förverkligande av byggplanerna. Dessa funderingar måste dock snart skrinläggas på obestämd tid, ty kriget bröt ut och därför ansågs tiden ur flera avseenden olämplig. En del kontakter knöts dock med intresserade släktingar, av vilka särskilt bör nämnas bankdirektören Axel Lalander och överläraren Carl Victor Renström. Så dog landsfiskalen Anders i december 1940. I oktober 1943 dog grosshandlaren Per.

Pers brinnande intresse för släktföreningen och släktgården hade tagits i arv av makan Hanna och sonen Pelle. De byggde släktgården. Det första spadtaget för bygget togs av Pelle den 10 maj 1945. Virket högs på f. d. fogdegårdens skog. Byggmästare var Alfred Hyttstrand, vilken till medhjälpare hade sin bror Hjalmar Andersson samt Johan Petter Löding. Skorstenen uppsattes av murare Åström från Åre.

Pelle gjorde under byggnadstiden flerfaldiga bilresor med byggnadsmateriel mellan Östersund och Huså. Bland annat transporterade han allt murtegel i bilen. Pelle själv och Reidar Wågland bodde i Huså en tid och hjälpte till med bygget.



Släktmedlemmar samlade i Huså 1945 framför det egna torpet.



13 JULI



24 JULI

1945



AUGUST 1945



SEPTEMBER 1945



1950 RITLINGER ESTABE
JACKE LAGANER

