

några rader

nyhets- och informationsbrev
för
FÖRENINGEN
LALANDERSLÄKTEN
och dess medlemmar
Nr 18 (2005)
årgång 10



60-årsjubilerande Släktförening

1945 är det officiella året för Föreningen Lalandersläktens bildande - en händelse värd att fira! Det var också 1945 som Pelle Lalander d. y. tog första spadtaget till bygandet av Smedstorpet.

Varmt välkomna till Släktföreningsmötet i Huså

den 6-7 augusti 2005

Vi ser fram emot ett Släktföreningsmöte där alla släktgrenar och många generationer är representerade - ett släktnöje med många tidigare och nya deltagare. På det första mötet i Huså 1945 var det imponerande många deltagare. Det är vår förhoppning att vi kan bli lika många i år - ja, kanske till och med slå det rekordet! Framför allt är det viktigt att vi får tillfälle att träffas - och att vi vårdar den satsning som dessa personer initierade.

Vi samlas till lunch och Släktföreningsmöte på lördagen - därefter är det mingel i och omkring Smedstorpet och Fogdegården. Då blir det tid att träffas, dela med sig av minnen - i ord och bild - fotografera, ro på Kallsjön, fiska, bada, leka. Naturligtvis serveras något tilltugg till eftermiddagskaffet och saften. Vackert väder är beställt! Tag med era instrument! På kvällen är det middag i Huså herrgård med plats för god mat och dryck, mycket prat och glada skratt - mer musik - sedan njuter vi av sommarnatten... På söndagen är det guidad tur runt Fröå gruva innan vi skiljs åt för denna gång.

På sidorna 3-4 kan ni läsa mer om mötet, var ni kan bo och vad som finns att göra i anslutning till vistelsen i Jämtland. Kostnad och hur ni anmäler er framgår även av separat blankett. Se även www.lalander.org

Varmt välkomna önskar Styrelsen

ORD från ORDföranden...

Äntligen är våren här! Senaste veckan har vi varje dag passerat en flock med ca 150 sångsvanar som betar på en åker på väg till jobbet. Tofsvipor, sädgäss, tranor och förstas de första bofinkarna och trastarna - det är lika fantastiskt varje år och det långa vintermörkret blir lättare att stå ut med när man väntar på detta.

Det är väl ändå tur att vi bor i ett land med stora kontraster, både mellan årstiderna och landskaps-typerna. Från de bördiga slätterna i Skåne över skogslandet till kalvfällets karga hedar ovan Huså.

Ibland tänker jag också på kontrasterna i levnadsförhållandena över tid, från det slitsamma och ibland dödande gruvarbetet under Åreskutan på 17- och 1800-talen till dagens möjligheter att sitta hemma framför sin dator i Huså eller Åre och sköta arbetet från köksstolen.

I år firar föreningen (och Smedstorpet) 60-årsjubileum. Därför är det självklart att släktmötet hålls i Huså. Det passar också bra att den huvudsakliga attraktionen är ett besök i Fröå gruva med en mycket kunnig guide som kan visa oss vad våra förfäder sysslade med. Som vanligt hoppas vi på "finväre" och att just du passar på tillfället att träffa dina släktingar i Huså.

Släkthälsningar,

PO Österlind

Föreningen Lalandersläktens nyhetsbrev *några rader* har till ändamål att

- öka intresset för släktföreningen och stärka sammanhållningen inom föreningen
- främja aktiviteter inom släktföreningen och stimulera intresset för släktens historia, kunskap om släktforskning samt sprida kännedom om olika släktmedlemmars liv och gärning
- underlätta styrelsens kontakt med släktmedlemmarna men också vara ett öppet forum för medlemmarna i förenings- och släktangelägenheter

Redaktör: Birgitta Nordenman, Kremlevägen 6, 756 46 Uppsala. Tel: 018 - 30 09 42, 070 - 315 21 00, Fax: 018 - 30 04 42, e-mail: bin@magnolia.se

Innehåll

Släktföreningsmötet i Huså	sid 1	Jacob-grenens förtroendekvinna - Birgit N	sid 21-22
ORD från ORDFöranden	sid 2	Ny adress - uppdaterad hemsida	sid 22
<i>några raders</i> ändamål	sid 2	En stuga - eller två - där man kan njuta...	sid 23-24
Innehåll	sid 2	Föreningens förste stugfogde Vidar L....	sid 24
Släktföreningsmötet i Huså	sid 3-4	Våra stugfogdar i Huså	sid 24-25
Föreningen Lalandersläkten - 60 år	sid 5-6	Supplement nr 13	sid 26-29
Tillbakablickar	sid 7	Komplettera Släktboken	sid 29
Några av årets jubilarer	sid 8-14	Köp Släktboken	sid 29
Några ord från redaktören	sid 14	Välkommen att bo i släktens stugor	sid 30
Några minnen från mitt liv - P Lalander	sid 15-18	Adresslista - Föreningens funktionärer	sid 31
Sidorna borttagna...	sid 18-21	Informationssida	sid 32



Släktföreningsmöte i Huså 6-7 augusti 2005

Program:

Lördag 6 augusti

- 12.00 Gemensam pic nic lunch för de som vill - utanför/i konferenshuset
- 13.00 Formellt släktmöte i Koppardalens konferenslokal (vägen dit kommer att skyltas)
- Därefter Mingel på Släktföreningens tomt - i och kring Fogdegården och Smedstorpet.
- 19:00 Gemensam middag i Huså Herrgård med efterföljande samtal i sommarnatten

Söndag 7 augusti

- 09:00 Avresa till Fröå gruva
- 09:30 Guidad visning av Fröå gruva. Guide: Torsten Ahlberg.
- 11:30 Avslutning

På <http://www.froagruva.nu> kan du läsa mer om denna underbara miljö.

Anmälan

Anmälan görs så snart som möjligt och senaste den 12 juli på bifogad blankett eller via e-mail till ordförande PO på e-mail: per-olov.osterlind@germed.umu.se.

Boende i Huså - Besök www.husaby.com för olika alternativ

På *Hyttgården* kan du hyra rum eller stuga - det finns två storlekar på stugorna. I huvudbyggnaden kan man bo många tillsammans, där finns rum med 4 bäddar i varje, att hyra för 200 kr/dygn. Då har man tillgång till ett stort kök och del i dusch och toalett. De mindre stugorna med 4 bäddar kostar 350 kr/dygn. De större stugorna med 6 bäddar kostar 450 kr/dygn. **Bokning** görs på tel: 0647-420 89. För mer information se: www.hyttgarden.com

I Åre finns fler möjligheter. De man i nuläget vet som har öppett i sommar är Belwobyn, Engmans stugor, Holiday Club, Mitt i Åre, Parkvillan och Åre Fjällby. Det kan vara fler. Se: www.are.se.

Mat

Sonja och Carinas ICA-affär i Huså är nedlagd, så mat och andra förnödenheter får man handla på annat håll. De närmaste affärerna finns i Björnänge dit är det 20 km, i Kall dit är det 25 km och i Järpen dit är det 30 km. För er som inte är bilburna - eventuellt kan det initiala matinköpet ordnas - ring Birgitta Nordenman 018-30 09 42 eller 070-315 21 00.

Transport

För dig som kommer med **tåg**: Stig av i Järpen eller Åre. Därifrån kan man ta **taxi** till Huså. Taxi Järpen, tel: 0647-104 00. Björn Olssons taxi Åre, tel: 0647-505 55. Taxi Åre, tel: 0647-100 22. Priset ligger i storleksordningen 500 kr.

För dig som kommer med **flyg** till Frösön gäller att det går att få Flygtransfer via 020-979797. Taxi Åre, tel: 0647-100 22 har fasta priser: enkel resa 1-4 pers 1150:-, 5-8 pers 1350:-. Beställs i förväg.

Vad finns att göra i samband med släkthelgen i Huså?

Huså/Åre med omnejd

Först och främst finns allt som man kan göra i naturen - ”bara vara”, vandra, fiska - sedan finns mängder med alternativ som rida, mountainbike, golf etc. Se: www.husaby.com och www.are.com
Åre satsar nu på sommarturister - dom erbjuder mycket som är intressant, lärorikt och spännande. Se: <http://www.sommar.visitare.se>

Folkfest för hela familjen

”Nästgårds” till Huså ligger Fäviken. Där hålls Fäviken Game Fair - en gigantisk folkfest - den 29-31 juli, dvs helgen innan Släktmötet. Häst- och hunduppvisningar, skyttedemonstrationer, spel, uppträdanden och festligheter i dagarna tre. En naturlig mötesplats för alla som är intresserade av jakt, fiske, friluftsliv, hund och häst med mera. Evenemanget riktar sig till hela familjen, för barnen finns ”Mini Game Fair” där de bland annat kan prova på hinderbanor eller bygga sin egen lådbil. Mässan har även ett stort antal utställare som säljer allt från fiskespön till hantverk.

Se: www.faviken.com för mer information och www.holidayclub.se, <http://www.sommar.visitare.se> och www.are.se för boendebjudanden.

Bilder från tidigare släktmöten

Det är trevligt på våra Släktföreningsmöten - kom, trivs och träffa alla nya och gamla vänner!



Föreningen Lalandersläkten - 60 år

Det var så här det började - med ett brev daterat Östersund i juni 1945.

Till alla medlemmar av släkten Lalander

Sedan flera år har bland intresserade släktmedlemmar den frågan varit på tal, att vi borde bilda en förening bland de många ättlingarna till gruvsmiden vid Huså gruvor, Jacob Mårtensson-Lalander, vilken vi närmast räkna som vår stamfader.

För att få en fast punkt för den tilltänkta släktföreningens intressen, inköptes år 1939 en tomt vid stamfaderns f.d. brukstorp i Huså, som var tänkt att bebyggas med en släktgård, närmast avsedd som s.k. vandrarhem för turistande släktmedlemmar.

Krigsåren drog ett streck över alla planer på föreningen och släktgården. Av de från början mest verksamma ivrarna för föreningstanken, har under dessa år två avlidit, nämligen grosshandlare Per Lalander och landsfiskalen A. J. Lalander. Vi beklaga djupt deras bortgång och uttala ett tack för de insatser de gjort att förverkliga tanken på en släktförening.

Släktgården håller nu på att resas invid Kallsjön i Huså. Huvudbyggnaden blir en gåva till släktföreningen från framlidne Per Lalander. Invigningen skall ske den 29 juli och samtidigt är det meningen att föreningen skall konstitueras.

Medlemskap i föreningen kan den få, som är ättling eller gift med ättling till Jacob Mårtensson-Lalander, oavsett om han eller hon bär släktnamnet eller ej.

Undertecknarna till denna skrivelse vilja nu uppmana alla dem, som äro intresserade för en blivande släktförening, att anmäla sig för medlemskap och om möjligt närvara vid invigningen den 29 juli. Anmälan skall ske å bifogade blankett.

Enär undertecknade icke på långt när känner alla släktmedlemmar, önska vi, att den som mottager skrivelsen sprider meddelandet vidare till sina släktingar och uppmanar dem att skicka in sina adresser, och möta upp i Huså den 29 juli. Förfrågningar kunna ställas till någon av undertecknade. Anmälan om deltagande i släktmötet göres *snarast till Box 72, Östersund*.

Arvid Lalander
Ingenjör
Danderyd

Axel Lalander
Bankdirektör
Falun

Jacob Lalander
Köpman
Sundsvall

C.V. Renström
Överlärare
Umeå

Elva Bohm
Fru
Värmdön

A.G. Langéen
Stations skrivare
Gävle

P. Lalander J:r
Köpman
Östersund

Medlemsavgift i Släktföreningen

Avgiften är 100 kr för enskild medlem, 150 kr för familj. Avgiften för yngre medlemmar, dvs för dig som ännu inte fyllt 25 år, är 30 kr. Avgiften betalas på postgironummer 16 63 36 - 8.

Eftersom det är jubileumsmöte i år har redaktionen gjort sitt bästa för att leta reda på adresser till så många släktingar som möjligt. Alla ni som vi lyckats nå, får detta nummer av *några rader* för att ge er en inblick i släkten, ge ett exempel på vad som ingår i medlemskapet - och önska er välkommen i föreningen.

Välkommen att bli medlem i föreningen!

Föreningen Lalandersläkten - funktionärer 1945-2005

Ordförande

Axel Lalander	1945-1973
Per Lalander d y	1973-1988
Karl-Erik Möller	1988-1997
Per Olov Österlind	1997-

Vice ordförande

Jacob Lalander	19 -1973
Sigvard Wiklander	1973-1982
Britt Hahne	1982-1984
Sven Lalander	1995-

Sekreterare

Arvid Lalander	1945-
Jacob L Jacobsson	1953-1973
Kjell Risberg	1973-1986
Inger Lalander	1986-1997
Inger Mellberg	1997-

Kassör

Per Lalander d y	1945-1965
Kerstin Jacobsson	1965-1967
Per Hjelm	1967-1980
Märta Claesson	1980-1995
Jan Leijd	1995-

Initiativet till ett medlemsblad togs vid släktmötet vid Fröå gruvor 1995 och redan i mars 1996 var det första numret av "några rader" färdigt. Det distribuerades till alla släktingar med känd postadress.

Redaktör

Nils Lalander	1995-1998	Birgitta Nordenman	1998-
---------------	-----------	--------------------	-------

Förtroendekvinnor/-män

Mårten-grenen

Gustav Langéen	1945-1956
Karl Erik Hjelm	1957-1962
Amy Moberg	1962-1982
Åke Moberg	198
Per Hjelm	1990-1997
Karl-Axel Arvidsson	1997-

Jacob-grenen

Jacob Lalander	1945-1965
Per Lalander dy	1965-1982
Jacob Lalander	1982-1995
Birgit Nyström	1995-

Nils-grenen

Axel Lalander	1945-1973
Linnéa Westborg	1973-1980
Örjan Lööf	1980-1995
Per Olov Österlind	1995-1997
Birgitta Nordenman	1997-

Anders-grenen

Jonas Jonasson	1945-1946
Yngve Jonasson	1947-1953
Brita Andersson	1953-1975
Jacob L. Jacobsson	1975-1982
Hans Chley	1982-1986
John Sjölander	1986-1995
Hans Chley	1995-2001
Per-Åke Kristiansson	2001-

Helena-grenen

Ben. Jacobsson	1945-1954
Olle Olsson	1955-1965
Bror Wallegård	1965-1980
Karin Nöjd	1980-1986
Märta Claeson	1986-1998
Olof Tottmar	1998-

Olof-grenen

A Gustav Lalander	1945-1952
Anders Lalander	1953-1993
Bertil Möller	1993-2003
Carina Forss	2003-

Gertrud-grenen

Ingeborg Olsson Karlsson	1945-1973
Sigvard Lalander	1973-1982
Ulf Wiklander	1982-1997
Bengt Wiklander	1997-2001
Staffan Wiklander	2001-

Stugfogdar

Vidar Lalander	1945-1960
Karl Erik Hjelm	1953-1960
Hildur och Olle Grönblad	1960-1981
Stig Dahleman	1985-
Sonja Forss	1986-

I skrivande finns inte alla namn och årtal att tillgå - vi ber er därför att korrigera/komplettera när ni finner något som inte är korrekt, något som saknas. Meddela redaktören - tack.

Tillbakablickar

1945 - Vid konstituerande släktmöte 1945 skänkte tre systrar, Teres Sundell, Hulda Löding och Elva Blom, 300 kronor till uppförande av erforderligt uthus å Smedstorpet.

Släktmötet hölls den 29 juli 1945 i Huså. Vilka som deltog i släktmötet finns presenterat i *några rader* nr 17 2004.

1950 - 1950 byggdes en förstukvist. De som sågade och spikade var Arvid Lalander och Anders Lalander (från Kall) med hjälp av Alfred Hyttstrand. Samtidigt gjordes elektrisk installation av Reidar Wågland.

Från den 27-29 juni 1950 kan man läsa i Gästboken att "El installerades i Smedstorpet av Reidar Wågland". Den 29 juni - "en bemärkelsedag i torpets historia, kl 17.30 brann de elektriska lamporna för första gången", och den 30 juni - "en ny bemärkelsedag, kokande morgonkaffet på elplattan".

Inköptes ytterligare 2 420 kvm mark för utökning av torpets domäner. Detta var det tredje inköpet av mark till Smedstorpet. Första biten mark på 7 170 kvm köptes 1939, den andra på 1 900 kvm köptes 1945. I och med det tredje markköpet disponerade Smedstorpet ett område med naturliga gränser: i söder landsvägen, i norr Kallsjön och i väster och öster djupa diken på sammanlagt 11 490 kvm.

1955 - Inga och J G Moberg ger Karl-Erik Hjelm en eloge för det utmärkta sätt på vilket han ordnat vedfrågan.

USA-besök - Georg Shold (J178) besöker Smedstorpet tillsammans med Hanna, Judit, Märta och Pelle Lalander.

Delphie Brattlund (N197) besöker Huså tillsammans med en god vän - Merrillyn Olsson.

1960 - Axel Lalander, Britt och Gunnar Hahne besöker Huså och tackar speciellt Hildur.

Ernst och Britt-Marie Lindberg från Köping besöker Huså för femte gången. Birgit och Sture Renström med Lars 9 år är på besök liksom senare Britt Hahne, Gösta, Gunnel 15 år och Gunnar 12 år samt hunden Bitte 5 månader.

1965 - Då är Ernst och Britt-Marie Lindberg från Köping på besök för tionde gången, denna gång på sommaren och de köper fiskekort för 25 kr/vecka. Karin Johansson är här för första gången.

Chester Brattlund (N189) från Alaska besöker Huså med sin familj hustru Marian och döttrarna Elise och Janice.

1970 - Släkträff och invigning av Fogdegården den 9 augusti 1970. Greta Mandorf Vargön hyr stuga och skriver i gästboken.

1975 - 30-årsjubileum - mer än 100 personer deltog i släktmötet. Röglegårds från Ängelholm hyr stuga och skriver i gästboken.

1980 - Det året gavs Husåspelet för andra gången.

1985 - Bra hjortronår. Stig Dahleman blir stugfogde.

1990 - Det året hade Stig kontakt med Vägverket, kontakt angående sjöreglering, lade nya golv samt installerade ny köksfläkt.

Några av årets jubilarer

Widar Wågland 90 år den 17 januari 2005

Widar firade sin födelsedag i den nya lägenheten i Farsta tillsammans med hustru, övrig släkt och vänner. Han blev hyllad av de nyvunna vännerna i huset och rikligt ihågkommen av kamrater från olika orienterings- och brukshundsklubbar. Det berättades många trevliga minnen från deras aktiva liv tillsammans. En speciellt välkommen gäst den dagen var barnbarnsbarnet Calvin - tretton dagar.

Widar kan du läsa mer om i *några rader* nr 16 2004, han tillhör Nils-grenen och du hittar honom på sidan 446 i Släktboken.

Jan-Erik Lalander 80 år den 3 mars 2005

Jan-Erik är född i Malmberget där han bodde tills han var 16 år, då flyttade familjen till Sundsvall och Jan-Erik började på Viggbyholmsskolan, där han gick tekniskt gymnasium. Därefter blev det värnplikt på F4 på Frösön, och en tid på Flygtekniska Försöksanstalten och på Vattenfall. Sedan blev det 3 år i USA - i New York och i Ohio där Jan-Erik arbetade på Good Year's utvecklingsavdelning, träffade sin fru Minerva och även studerade på kvällarna under en period.

Jan-Erik och Minerva reste hem till Sverige på besök 1951 för att Jan-Eriks mamma var sjuk, men det slutade med att de blev kvar i Sverige, mycket tack vare att Minerva tyckte om att bo i Sverige. Han återvände till Vattenfall och gick sedan över till Atlas Copco där han arbetade fram till pensionen. Familjen bodde i Saltsjöbaden där Jan-Erik byggde ett hus, och han bor fortsatt där. Förutom detta hus, har han ett hus i Norrbotten på den gård där hans mormor var född och där han ofta tillbringade somrarna när han var liten. Där håller han på och renoverar och bygger till. Han har även en äldre bondgård, så när som på jordbruksmarken, i Sörmland och så förstås del i huset i Vikböle, det som Per L d. ä byggde 1933. Jan-Erik kom dit första gången just det året, senare köpte han och hans äldre bror huset av Pelle L d. y. Förutom hus har Jan-Erik byggt tre båtar, den senaste var en segelbåt.

Jan-Erik åker till Vikböle varje år för skidåkning i Åre med omnejd. Då stannar han många veckor - hittills i år har det blivit närmare åtta veckor - och det blir mest slalom och brädåkning. När han var 75 år skaffade han en snow board vid ett besök i USA. Det blir även skidturer på längden. Skidentusiasmen startade på Dundret i Gällivare, där man kunde åka en bit in i maj.

Jan-Erik och Minerva har döttrarna Mia och Jana som bor i Boston respektive Berkley samt sonen Jacob som bor i Riga. Minerva dog 1997. Födelsedagen ville Jan-Erik egentligen inte fira, men Mia, Jacob och Jana ordnade via ICA-handlaren i Åre med en delikatesskorg, fylld med härliga svenska och speciellt jämtländska delikatesser. Dessutom uppvaktade Anna-Greta (Blomé) och Biggen (Birgit Nyström) med blommor.

Jan-Erik tillhör Jacob-grenen och du hittar honom på sidan 210 i Släktboken.

Barbro Dahlman 70 år den 23 maj 2005

Barbro är dotter till Tua och Gustav Hammarbäck och därför uppvuxen på Frösön, där hon även gifte sig i Frösö kyrka 1964 med sin Hasse från Göteborg. Direkt efter studenten började Barbro arbeta på bank, men efter en tid blev längtan ut i världen för stor och hon bad om förflyttning, och det blev till Helsingborg. Helsingborg representerade bland annat stor stad, nära till kontinenten, till andra städer och där stormtrivdes Barbro och hade ett par härliga år. Barbro som en gång i tiden lovat sin lärarinna i småskolan att hon också skulle bli det, tyckte inte direkt efter studenten att det var ett attraktivt yrkesval, men tankarna på att gå den vägen mognade fram och 1957 började Barbro på lärarutbildningen i Växjö. Växjö blev en kontrast till Helsingborg, det kändes som världens ände, och eftersom lärarutbildningen låg granne med Kvinnofängelset så var det inte lika positiva vibrationer varje dag i Växjö.

Efter examen ville Barbro tillbaka till Helsingborg, men det fanns inga lediga tjänster vare sig där eller i övriga Skåne, så det blev att satsa på en ny spännande stad - och det blev Göteborg. Barbro närmade sig staden med en viss försiktighet - hon fick sin första tjänst i Mölnlycke, men därefter har det blivit Göteborg för hela slanten. Till lycka för alla barn som haft Barbro som lärare, så har hon älskat sitt jobb - det har varit hennes arbete och hobby. Det var i Göteborg som hon träffade Hasse - urgöteborgare - så det har blivit många timmar på och vid havet, men Barbro har numera lagt av med sjölivet. För ett par år sedan opererades Barbro för en hjärntumör, en operation som var lyckad och som alla som varit med om detsamma vet, så tar det tid att återhämta sig - men varje ny dag är en lycka, något som man värderar högt och vill ta tillvara på. Den dagen vi pratades vid var det Matildas namnsdag - en dag Matilda fick fira tillsammans med farmor.

Barbro och Hasse har två barn Ulf och Sofia. Ulf är lärare och fortsätter familjetraditionerna - morfar lärare och rektor, mamma lärarinna. Ulf är sambo med Katarina Åkesson och de har en dotter Matilda som är 6 år. Sofia är transplantationskoordinator och är sambo med Göran Innergård.

Barbro tillhör Mårten-grenen och du hittar henne på sidan 91 i Släktboken.



Margit och Widar Wågland



Jan-Erik Lalander



Barbro Dahlman

Tommy Sanderfalk 60 år den 30 juni 2005

Tommy är född i Östersund och gick i skola där från andra klass i småskolan. Sitt första skolår gick han i Handsjöbyn, 1 mil från Rätan, eftersom han då bodde hos en familj som han även tillbringat några somrar hos. Han gjorde det eftersom hans mamma var ensamstående och de periodvis inte hade möjlighet att bo tillsammans. Han har även fina minnen från de tider han bodde hos sina moster och moster Beda, som även hon bor i Norrköping, har han förmånen att fortsatt få träffa. Tommy har inte träffat sin biologiska pappa, han räknar Bengt som sin pappa. Hans mamma Magnhild och Bengt förlovade sig och flyttade ihop i samband med att Tommy skulle börja tvåan, och han flyttade då till dem i Östersund.

När Tommy var 16 år började han på Flygförvaltningens verkstadsskola. De första två åren av den treåriga utbildningen var förlagd till Västerås, det tredje året var förlagt till flygflottilj och Tommy valde Norrköpingsflottiljen eftersom den var den modernaste basen, den som hade de modernaste planen och där blev han kvar till 1970. Han arbetade som teletekniker, och fick arbeta med elektroniken i flygplanen - elektronik är ett område som även sysselsätter honom mycket privat.

Därefter började Tommy på NCR, det amerikanska dataföretaget, dvs mer elektronik och datorer. Arbetet där innebar många resor, och ett flertal kurser utomlands, bland annat fem månader i Dayton Ohio där NCR har en stor skola. Då var hustru Gunilla och äldsta sonen Joacim med, de bodde i radhuslänga tillsammans med andra kursare och det blev följaktligen ett mycket internationellt gäng som de umgicks med. Under tiden i Dayton köpte de bil och åkte runt. 1998 sålde Svenska NCR sin servicedel till Telia, det som senare Flextronics köpte och där har Tommy varit tills helt nyligen då han blev friställd. Det här första året innebär arbetsbefrielse med full lön så nu har han tid att pyssla och fixa ännu mer där hemma.

Familjen har en segelbåt, som har Arkösund som hemmahamn och de har tillbringat många somrar i skärgården däromkring och i S:t Annas skärgård. De tycker om att resa. Förutom att resa runt i husvagn som de tidigare gjort till såväl Lofoten som runt i Europa, så har de nu övergått till husbil. Den har utnyttjats flitigt bland annat till en 400 milsresa i Norge från söder upp till Trondheim och då naturligtvis över till Jämtland. Dessa sommarterurer varvas med charterresor, i år blir det Kina.

Tommy träffade Gunilla när de var ute och dansade i Norrköping. Gunilla, som är barnskötare och nu arbetar i Kyrkans barnverksamhet, har nyligen gått på buggkurs, men det har Tommy kvar - något att se fram emot - för precis som alla vi andra som är uppvuxna i Jämtland så gillar Tommy förstås att dansa. Dans blir det kanske även i sommar då han fyller 60 år den 30 juni och inbjuder till Öppet hus. Gunilla och Tommy gifte sig den 20 december 1989 efter att ha varit förlovade i 20 år. De har söner - na Joacim som arbetar på mekanisk verkstad och Robin som just nu letar efter jobb.

Tommy tillhör Anders-grenen och du hittar honom på sidan 364 i Släktboken.

Anna-Lena Tottmar 50 år den 22 januari 2005

Anna-Lena är född i Köping och är yngst av fyra syskon. Redan tidigt gjorde hon valet att arbeta med något inom slöjd och hantverk Under en termin i Västerås på en kurs i sömnad kom hon i kontakt med vävning och fortsatte med en kurs i det. Efter året i Västerås fortsatte hon med en 1-årig eftergymnasial vävutbildning i Leksand - det var inte enbart vävkursen som var toppen. De var 16 tjejer som var inkvarterade i olika familjer i samhället och de stormtrivdes. Sex av dem är kvar i trakten -

har bildat familj där, så även Anna-Lena. Hon bor med sin Bengt i byn Lycka utanför Leksand där de byggt ett hus, och de har en son Kristian och en dotter Kristin.

Anna-Lena har genom åren arbetat på Leksands hemslöjd - i olika omgångar - och fortsatt att utbilda sig inom olika hantverk. Under åren 1984-86 gick hon på Handarbetes Vänner på Djurgården och utbildade sig till hemslöjdskonsulent och innan dess läste hon etnologi.

Anna-Lenas stora slöjd- och hantverksintresse fick ett tråkigt slut då det visade sig att hon drabbats av kroniskt inflammerade bihålor, något som sedan visade sig bero på kemikalier i textilier - och inte allergi som man först diagnostiserade. Luftvägarna påverkas starkt av allt det som Anna-Lena arbetat med genom åren. Förslaget att hon skulle bli sjukpensionär vid unga år var inget som hon kunde acceptera, men det som kom från en läkare att hon skulle testa alternativa mediciner inspirerade henne. Det resulterade i en tvåårig utbildning på Siljansnäs inom zonterapi, örtmedicin och akupressur. Därefter har Anna-Lena vidareutbildat sig inom alternativmedicin och arbetar som naturterapeut. Anna-Lena har arbetat som avslappningslärare och med mental träning på konsultbasis. Hon är även personlig assistent ett par dagar i veckan åt en företagare som behöver en sådan.

Anna-Lena tycker att det är viktigt att se möjligheter, att få vara frisk och att man skall vara observant på sina tankar - och att ha roligt. Anna-Lena fick verkligen ha roligt på sin födelse. Hon blev kidnappad av sina väninnor och dom tog henne med till Tällberg där de inledde firandet på en Spa-avdelning, firandet fortsatte hemma hos en av väninnorna och där fortsatte bubblandet i andra former - några hade inte träffats på ett tag. Och helgen efter var det 30-årsjubileum för studenter i Köping.

Anna-Lena tillhör Helena-grenen och du hittar henne på sidan 439 i Släktboken.



Tommy och Gunilla Sanderfalk



Anna-Lena Tottmar



Familjen Rudsbys inklusive Wilmer

Ann Rudsbys 40 år den 1 februari 2005

Ann är född i Östersund och uppvuxen i en villa i Lit, men hon har ända sedan hon var liten tänkt att hon skulle bo på landet - och så blev det. Denna dröm om livet på landet har säkert påverkats av de härliga somrarna hos farmor i Ångsta där det även fanns många husdjur.

Ann är undersköterska och arbetar inom hemtjänsten i Häggenås/Lit. Tidigare arbetade hon på ålderdomshemmet i Lit, men nu åker hon ut till de personer som bor hemma. Detta är ett arbete som Ann trivs med, och eftersom alla är så otroligt tacksamma så får hon direkt respons på det arbete hon gör.

Hon upplever det friare att arbeta så här framför att vara på ålderdomshemmet. Hon träffar många som bor ensamma, och det är ungefär lika många kvinnor som män.

Sven, hennes man, har som talesätt att man inte skall gå över ån efter vatten har här gjort ett undantag, det var på andra sidan Indalsälven han fann sin Ann. Dom visste om varandra redan i högstadiet, men det var när de var 20 respektive 18 år som de blev ett par. De gifte sig i Lit 1989, där de bor på Svens fädernegård i Hölje. De har tre barn - Malin, Johan och Martin.

Arbetet på gården är förstas intensivt, med vårbruk och skörd för djurens skull. Förutom hund och katt och häst, av Nordsvensk ras, har gården en besättning Hereford-kor. Korna är köttjur och går ute hela sommaren, de kan gå ute även på vintern, men då tas de in. Kalvarna får dia hela sommaren och man behåller några för egen del, de andra går till slakt efter ca 2 år. Eftersom man eldar med flis på gården så hör skogsarbete till det vardagliga arbetet.

Ann och Sven har en tradition, sedan ett antal år tillbaka, att åka iväg med goda vänner och grannar och åka skidor. Det har oftast blivit till Vemdalskalet och Björnrike - så även i år. I samband med den resan firade Ann sin födelsedag bland vännerna och bjöd på middag. På själva födelsedagen hade hon kalas med släkten.

Ann tycker att miljöfrågor är viktigt - vart är vi på väg? Hur skall det gå med miljön - vad lämnar vi efter till våra barn och barnbarn. Att leva så nära naturen som Ann och hennes familj gör, ger många funderingar kring miljön, speciellt när man jämför med vad som händer runt om i världen.

Ann tillhör Mårten-grenen och du hittar henne på sidan 100 i Släktboken.

Andreas Akhgar 30 år den 9 december 2005

Andreas är född i Växjö och där växte han upp och gick i skolan till och med gymnasiet i ärevördiga Katedralskolan. Därefter blev det Gotland, där han gjorde värnplikten vid P18 och senare olika jobb och studier fram till slutet av 1990-talet då han började arbeta med det som alltid intresserat honom - hälsofrågor och friskvård.

I samband med en utbildning till styrketränningsinstruktör i Stockholm kom han i kontakt med många som arbetade inom friskvård, bland annat blev Andreas involverad i ett träningssystem, ett koncept som han arbetade med en tid. Eftersom branschen var mer utbredd i Stockholm, och han hade varit där vid olika tillfällen och hälsat på sin bror Mattias och fått många vänner där, så blev det ett naturligt val att flytta dit. Andreas gick därefter 1 år på Lillsved och utbildade sig till Hälso pedagog, han har nu ett eget företag där han till största delen arbetar med förebyggande hälsofrågor. Han arbetar dels som personlig tränare och massageterapeut, men större delen av verksamheten bedrivs ute på företag, hos de företag som väljer att satsa på sin personal - och det är allt fler som gör det. Där handlar det om förebyggande massage, hälsorådgivning, kostupplägg med flera aspekter på hur företagen skall ta hand om sin personal, som har det allt tuffare nu för tiden.

Andreas minns att hans ”icke-svenska” efternamn väckte en viss förundran i 8-10-årsåldern. Det uppfattades som ett lustigt namn, det var inte så vanligt i Växjö på den tiden med sådana namn. Naturligtvis får han fortsatt bokstavera sitt namn, men han tycker om det, det är personligt och det

väcker en nyfikenhet hos människor - reaktionerna är mest positiva. Namnet har han fått efter sin far, Fereydoon Akhgar, som är född i Persien. Han och mamma Lena träffades i Tyskland i mitten/slutet av 1960-talet där båda studerade, Fereydoon läste till maskiningenjör och Lena läste språk. År 1969 åkte Fereydoon till Sverige för att träffa Lena och blev sedan kvar och de gifte sig 1970. Efter några år i Göteborg flyttade de till Växjö 1973. Dom är nu skilda och har varsin ny relation - men båda bor kvar i Växjö med omnejd. Det innebär att de flesta släktingar bor i Sverige, men på sin fars sida har Andreas många släktingar i Nordamerika och i Tyskland.

Andreas är sambo med Rose-Marie Petersson, även hon småländska, hon jobbar som systemkonsult och de bor i Årsta utanför Stockholm. Andreas var med sin mormor, morfar och moster på ett Släktmöte i Huså i slutet av 1980-talet, och tycker att detta med släktföreningen blir allt mer intressant.

För Andreas personligen gäller att ta tillvara på det man har, att se det man har och vara glad över det, inse att man har det bra - och njuta av det - här och nu, man vet aldrig hur morgondagen ser ut. På företagsfronten finns visionen att etablera företaget i egna lokaler. Födelsedagen är inte planerad i detalj ännu - naturligtvis vore det läckert att kunna ha en stor fest - men att det blir firande i någon form, något extra kul, det är säkert.

Andreas tillhör Helena-grenen och du hittar honom på sidan 424 i Släktboken.



Andreas Akghar



Petra Swärdh



Erik Lalander

Petra Swärdh 20 år den 30 september 2005

Petra är en härlig tjej som sprudlar av energi och livslust. Hon är född och uppvuxen i Järpen där hon tog studenten våren 2004 på naturvetarlinjen. Hon är dotter till Mats och Birgitta och har en yngre bror Björn.

Petras liv har varit fyllt av djur och hon tycker om djur - och djuren tycker om henne. Hemma hos hennes föräldrar finns hundar både för jakt och för sällskaps skull - för närvarande är det gråhund och tax. Petra bor sedan tre och ett halvt år tillbaka tillsammans med sin pojkvän. De har inga planer på att skaffa hund ännu, Petra skulle helst vilja ha en liten hund typ chiuachiu. Är man uppvuxen i Järpen så ingår förstås skid- och brädåkning som en naturlig del av vardagen - det har blivit mycket sport av olika slag genom åren för Petra, som numera är en scootertjej och tycker mycket om att åka upp på fjällen - inte minst för att sola.

Petra tycker att det är viktigt att få ett så bra liv som möjligt - både när det gäller henne själv och hennes familj. För tio år sedan konstaterades att hon hade diabetes och hon tycker att det gått bra att leva med de begränsningar som detta innebär och hon har fått fint stöd av sina föräldrar. När det gäller kosten kan ibland frestelserna bli för stora - speciellt som hon arbetar på Järnvägsgrillen i Järpen. Järnvägsgrillen är en populär samlingsplats för ortens ungdomar - och för många av de resenärer som passerar Järpen på väg väster- eller österut. Petra har betjänat många skändisar. Sin passion för djur vill hon omsätta i arbetslivet och bli veterinär. Hon stortrivs med livet i Järpen, i Jämtland och vill återvända dit efter studierna på annat håll.

Petra tillhör Helena-grenen och du hittar henne på sidan 440 i Släktboken.

Erik Lalander 10 år den 5 november 2005

Jag heter Erik Lalander. Jag är 9 år, men blir 10 år i november och bor i Mattmar. Mattmar ligger mellan Åre och Östersund, i Jämtland! På min skola är vi 40 elever och skolan heter Mattmars skola.

Min mamma heter Inger och min pappa heter Folke. Jag har två systrar. Min storasyster bor i Norge, hon heter Elin och är 16 år. Min lillasyster är 6 år och heter Fanny.

Jag har ett djur också, en dvärgkanin som heter Freddy. Dom övriga djuren på vår gård är höns, två hundar och en katt. Mina hobbies är att fiska, åka skidor, spela pingis och skytte.

Erik tillhör Olof-grenen och du hittar honom på sidan 451 i Släktboken.

All heder åt Erik - han har skrivit sin egen berättelse!

Tipsa mig gärna om fler jubilarer - Birgitta Nordenman, redaktör

Några ord från redaktören

Tack för alla artiklar, foton, samtal, kommentarer och uppdateringar! Jag säger som jag sagt förut - jag lär mig mer och mer om slakten för varje nummer. Jag hoppas att ni också gör det. Det här numret blev delvis ett jubileumsnummer, delvis övrig släkthistoria - allt gjort med en förhoppning om att fler vill bli medlemmar i föreningen, att fler hyra stugorna - och att ni vill komma till Släktföreningsmötet i Huså i augusti - föreningen behöver er, och jag ser fram emot att få träffa er!

Birgitta Nordenman - Nils-grenen

Fotoalbum, almanackor och diabilder som Släktföreningen fick tillbaka från Pelle och Gullans hem kommer att finnas i Huså för anhöriga att gå igenom.

Här fortsätter Per Lalanders egen berättelse - Några minnen från mitt liv - nedtecknad i början av år 1940



4:de Kapitlet - Ungdomstiden

Som sågverksarbetare.

Av lätt förstådda skäl har jag i det föregående ej velat vidröra något som hade med tankar och känslor, vid en tidpunkt sådan som denna, men jag kan ej helt förbigå att erinra något om hur en yngling i 14-15 års åldern kan känna det, då portarna öppnades för att lämna skolan och även hemmet och träda ut i det okända. Jag stod nu faktiskt inför något nytt, ty blott ett par år före min konfirmation hade gården överlåtits till mina två äldre bröder Lars och Jacob och för oss de övriga i syskon-skan fanns icke annat val än att söka utkomst på annat håll. Det var egentligen endast min fyra år äldre bror Sven och jag, som ännu stodo utan utkomst, ty äldsta systemen Märith och min åtta år äldre bror Anders voro utbildade till lärare och syster Barbro hade tjänst i familj, då hon ej förestod min broder Lars hushåll. Även då det gällde Sven syntes det betydligt ljusare än för mig. Han var fysiskt stark och hans arbetskraft var en värderad tillgång gärna efterfrågad av den tidens arbetsköpare. Det stora problemet gällde egentligen den gänglige och som det såg ut, fysiskt svage 15-årige Per.

I detta fall, liksom så ofta eljest, var det mor, som kände största ansvaret för vad det skulle bli av hennes yngsta telning. Mor var nog ansvars-kännande för att inse att något måste göras för att ordna för gossens framtid. - Far däremot syntes ta det mera lugnt. Hade det gått för de andra att få platser, så skulle det väl alltid öppnas någon utväg även för Per, så ungefär synes han ha resonerat. - Det var icke vanligt på den tiden att man hade så högt flygande planer för framtiden och då ynglingen ifråga ej røjde några utpräglade anlag vare sig för det ena eller det andra, var det bäst att ta det lugnt.

Det kan dock icke förnekas att detta ovissa måste utgöra en utmärkt jordmån för s.k. minder-värdighetskomplex. Sådana tankar som dessa, ”Det är inte lönt, jag saknar förutsättningar för att kunna bli något etc.” torde ha lamslagit allt initiativ och brutit ner all energi.

Då jag nu femtio år senare blickar tillbaka och påminner mig något av tankar och känslor, som rörde sig i den 14-15-årige ynglingens tanke- och själsliv, ser jag mig vid denna tid som hopplös, modlös, trolös och vinddriven. Att gå hemma och ej ha annat för sig än att vänta på något ovisst blev outhärdligt och det synes mig än i dag som en vändpunkt i mitt liv den dagen då med dagens post en skrivelse anlände från en av mina skol- och barndomskamrater, nämligen Alfred i Frönäset, vari meddelades att jag kunde få en plats vid Husåsågen i Järpen. I brevet meddelades också att det kunde erhållas rum i handlare Wiksténs gård och att avlöningen var 18 öre i timmen. Arbetstiden var från 7.30-9.30, 10-1 och 3-6 = 9,5 timme per dag och à 18 öre = 1.71 kr per dag. Om intet inträffade, såsom sjukdom eller avbrott i arbetet hägrade en månadslön av omkring 42.00 kr. Helt enkelt stor-

artat. Platsen skulle tillträdas omedelbart och det var ingen tid för funderingar. - En koffert packades i hast med de nödvändigaste klädespersedlarna och mat som avsågs räcka de närmaste två veckorna. Min bror Jacob var nog kärleksfull mot lillbror att han på söndagseftermiddagen skjutsade mig den ungefär två mil långa vägen ner till Järpen. Denna händelse inträffade i september 1890.

Nu började något nytt. - Jag vet icke vid vilket jag skulle kunna likna denna omplantering från det lugna livet hemma och till det oroliga bullrande livet vid ett rätt stort sågverk. Jag har senare i mitt liv försökt omplantera buskar från en plats till en annan, men ofta har det hänt att det misslyckats för mig, i synnerhet om jordmånen varit olika och om jag tagit den buske som skulle omplanteras på en lugn plats och satt den på en blåsig o.s.v.

Här hände något liknande. Det är icke underligt om mången gosse som kommer ut i livet och som omplanteras till nya förhållanden, som icke äro lämpliga för vare sig fysik eller psyke, många tyna bort och dö och måste bäddas ner i en för tidigt öppnad grav. Så mycket är visst, jag kom icke vare sig på rätt plats och ännu mindre i rätt miljö. Aldrig kan jag glömma de första två timmarna som sågverksarbetare, de voro som evigheter och jag har alltid ansett mina första två å tre månader som bolagsarbetare, som det värsta jag upplevt.

Någon gång i november fick jag sluta vid sågen och tillbringade vintern hemma för att nästa vår då sågen åter sattes i gång få tillträda en betydligt bättre plats, nämligen som hjälpkapare. Rätt intressant är det att påminna sig hur vi som hade liknande befattningar vid såväl nya som gamla sågen etablerade strejk. Då arbetet började kl. 6 på kvällen tågade vi kanske ett tiotal ynglingar i min ålder in på sågverkskontoret. Ordet skulle föras av någon och det visade sig snart att det fallit på min lott att framföra våra synpunkter, för det berättigade i våra anspråk på något öres höjning av timlönen. Det drog ut på tiden, sågarna gick men ingen tog undan och kapade det sågade virket. - Det "brötade" sig vid bänkarna och rapport ingick till kontoret att det måste "slås igen" om ej de strejkande återgingo till arbetet.

Sågverkets inspektor, en förnäm och högdragen uppkomling, hade ställts inför en prekär situation. - Här stod framför honom några pojkar, och som den då synlige ledaren för dessa, den nyblivne industriarbetaren, bondpojken från Åre, och å andra sidan en arbetsstyrka uppgående till vid pass 150 man som blev hindrad utföra sitt arbete om ej uppgörelse kunde träffas med pojkarna.

Sågställaren, den annars hygglige, beskedlige Björk, tyckte också att situationen började bli besvärlig och försökte komma inspektorn till undsättning. Ingenting hjälpte. Vi ansågo oss vara situationens herrar och löneförhöjningen beviljades. - Denna händelse passerade helt obemärkt och hela affären tog nog ej mer än en dryg halvtimme, för att få vår avlöningsfråga ordnad.

Jag hade på detta sätt börjat mitt andra år som sågverksarbetare och så småningom vant mig vid de nya förhållanden i vilka man måste införsätta sig, men larmet från ramarna och kanttrissornas skärande ljud var ingen harmonisk musik och då "sågen" stannade hösten 1891 var också min tid som sågverksarbetare slut. I nästa kapitel vill jag därför övergå till att skildra något om minnena från tiden som fabriksarbetare.

Innan jag lämnar skildringen för de synnerligen minnesrika åren 1890-1891 vill jag få nämna om ännu ett eller annat minne. Under dessa tonår har man ju lätt för att knyta bekantskaper. Så blev också förhållandet med mig. Förutom förut omnämnda Alfred i Frönäset, som senare antog släktnamnet Linder och vilken blev en särdeles ombetrodd och duglig kommunalman inom Undersåkers kommunala liv, slöt jag vänskapsband med en till mig jämnårig yngling, en son till förut omnämnda handlare Wikstén. Denne var en synnerligen begåvad yngling och ett är visst, hade någon uppmärksammat ho-

nom och kunnat ordna så att han fått utveckla de stora gåvor och slumrande anlag, som han fått i arv från gångna släktled, hade säkerligen fosterlandet kunnat få glädjas över en av sina bästa söner. - Men alla möjligheter till utveckling voro stängda och det fanns ingen annan utväg än att låta kasta sig in i den av Viktor Rydberg besjungna grottekvarnen. - Sålunda togs han emot vid Halldinnsågen, vid kantverket. - Efter att ha gått där några månader och kanske då och då undrat över livets meningslöshet, måst kväva sin brinnande lust för musik, nådde oss en dag underrättelsen att en ribb från kanten hade "sprungit" bakåt och råkat träffa min gode vän Karl Wikstén mot huvudet. Döden var ögonblicklig. Att ett dylikt budskap gjorde ett djupt intryck på en ynglings synnerligt känsliga sinne var naturligt, men vad betydde ett människoliv mer eller mindre, andra väntade blott att fylla tomrummen.

5:te Kapitlet

Som fabriksarbetare

Våren 1892 se vi tvenne ynglingar, den ene på sitt 17:de år och den andre ett par år äldre, tidigt en söndagsmorgon styra sina steg mot sågverks- och fabriksamhället Järpen. Den förstnämnde är densamme som vi tidigare stiftat bekantskap med såsom sågverksarbetare och även som anförare för sina jämnåriga kamrater vid lönekonflikten. Vi ha sålunda redan gjort hans bekantskap, men hans kamrat förtjänar också att bli presenterad. Hans namn är Jonas Hedman och yngsta sonen till kardfabrikören med samma namn från gården Solbringen inom Åre socken.

Denne yngling hade i likhet med alla andra vi känna av den namnkunnige Hedmanska släkten, fått ett rikt arv i fråga om begåvning. - Hans särdeles utpräglade anlag för slöjd hade väckt stor uppmärksamhet och några lärarinnor från Gevle, som också givit akt på vilka möjligheter till ytterligare utveckling, som kunde utvinnas och bli till gagn för hans samtid, hade lovat att hjälpa honom om han ville söka in på någon skola där lämplig utbildning kunde underhållas. Det var sålunda nu ett led i dessa planer, som togs då han gjorde sällskap med sin barndomsvän ner till industrisamhället Järpen. - Han hoppades kunna spara en del av sin avlöning, ty det förut nämnda löftet om hjälp innebar icke att de vare sig åtog sig något underhåll, eller ens reshjälp, det avsåg huvudsakligast att skänka honom sitt beskydd, sålunda måste han nu inrikta sig på att spara en slänt.

Arbete erhöillo ynglingarna och förhoppningsfulle Jonas fick bo hos sin farbror i Bränna, Järpen och nerskrivaren av dessa minnen, fick sin bostad hos en av sina bröder, som erhållit platsen som välbeställd ungdomsuppfostrare, även benämnd med titel Magister eller lärare.

Järpens trämassfabriker sysselsatte vid denna tid omkring 150-200 arbetare. Arbetstiden var 10.5 timmar per skift och i lön betalades ungefär 17 öre per timme. Sålunda 1.78 per dag. Fabrikens ägare var Tj. Owen & C:o., London.

Vi hade nu blivit köpta av en arbetsgivare som var betydligt modernare än det annars så mäktiga bolag som drev sågverksrörelsen i samma samhälle. Fabriken som blev färdig år hade redan från början elektriskt ljus såväl i fabrikslokalerna, som å det väldiga fabriksområdet i disponentbostaden och i bolagsstallet m.fl. byggnader. Denna anläggning drevs från egna vattenturbiner och var säkerligen det första elektricitetsverket i Jämtland. Som jämförelse kan nämnas att Östersunds stad erhöill elektriskt ljus först år ...

Fabrikslokalerna voro relativt sett rätt rymliga och kanske man t.o.m. kan säga trivsamma. Arbetstiden kontrollerades noggrant från en lucka till kontoret, där arbetarna måste passera till och från arbetet och lämna en bricka med arbetarens nummer. - Om någon kom sent anmärktes detta och löneavdrag skedde då avlöningen utbetaltes.

Många minnen äro givetvis förknippade med anställningen på denna fabrik, men som inget särskilt inträffade, som märkbart skiljer sig från det vanliga, förbigås avsiktligt från skildringen av de vedervärdigheter, som en nybörjare från landet måste genomlida under första året av sin anställning, endast en händelse skall här nedan antecknas.

Min gode kamrat Jonas stannade kvar och fortsatte att arbeta vid fabriken även sedan den ostadige kamraten från Åre begärt sin slutlikvid någon gång i juli 1892. Han vann också på grund av sin plikt-trohet befordran och blev smörjare, han erhöll högre lön och åtnjöt sina förmäns synnerliga förtroende. Månad efter månad gick och sparkapitalet växte och hoppets stjärna tindrade varje gång vår Jonas kunde gå till postkontoret och i sin postsparbanksbok få noterat allt större besparingar. Det var hoppet om att den dagen skulle randas då han kunde anse sig ha tillräckligt kapital för att resa ner till sina välgörarinnor i Gevle, som så välvilligt lovat göra sitt bästa för hans utbildning till slöjdlärare eller kanske någon ännu bättre befattning.

Om någon möjligen kommer att läsa denna skildring, om barndomskamraten, från den naturskönt belägna gården Solbringen, tror kanske att uppgiften om sparandet är färgad eller överdriven. Så är dock icke förhållandet. Arbetarna vid fabriken måste vid den tiden hålla sig med mat själva och tro-ligen gick ingredienserna ej till mer än ungefär 50 öre per dag. Klädkontot fick ej gå till många öre per dag, så kom sedan endast avgift till sjukkassan och det hela höll sig säkerligen under 75 öre. Om vi förutsätta att en arbetare hade kommit upp till en lön av två kronor per dag, skulle enligt denna beräkning finnas möjlighet att spara ungefär 30 kronor per månad. Denna beräkning torde vi säker-ligen kunna gå ut ifrån då det gällde den av oss här skildrade sparsamme och mönstergille Jonas.

Tiden gick, månad efter månad och allt såg förhoppningsfullt ut man kan då föreställa sig föräldrars, syskons och vänners bestörtning när en dag i ... underrättelsen nådde oss att Jonas förolyckats och ljutit en ögonblicklig död.

En kort notis i tidningarna meddelade att då han skulle utföra sitt arbete och räckte ut ena armen intill ett i gång varande hjul för att komma åt en smörjkopp, hade han kommit för nära hjulet och dragits in i detsamma. Döden var ögonblicklig. Så slutade det för en av vår bygds mest förhoppningsfulla ynglingar. Industrialismen hade krävt ett av sina offer.

Fortsättning följer i nästa nummer.

Per Lalander tillhör Jacob-grenen och du hittar honom på sidan 223 i Släktboken

Sidor borttagna från ursprungliga materialet

Förtroendemän

Här fortsätter presentationen om de respektive släktgrenarnas förtroendekvinnor och -män.

Jacob-grenens förtroendekvinna - Birgit Nyström



Anna-Greta Blomé och Birgit Nyström (th)

Birgit är dotter till Hildur och Erik Jacobsson och hon föddes i Vikböle 1926. Birgit har en äldre syster Anna-Greta och en yngre bror Einar. I sin ungdom gick Birgit på Hållands folkhögskola som är en internatskola. Därefter gick hon en ettårig utbildning på Handelsskolan i Sundsvall. Birgit fick då bo hos sina släktingar Helena och Jacob (Jac) Lalander som hade en stor och trivsamt våning och eftersom den låg på lagom avstånd från skolan var det ett mycket lyckat arrangemang. Jacob var ofta borta, han hade många resor till de olika affärerna, så det var mest tant Helena och Alf, som då inte hade börjat i skolan, som Birgit umgicks med.

Tillbaka i Jämtland jobbade Birgit heltid med bokföring på krigskassan, som var förlagd till Staben i Undersåker, där överstlöjtnant Pousette var chef. På staben arbetade officerare med olika ärenden som gällde hela Åredalens militärområde. På den tiden hyrde Birgit rum i en villa i Undersåker. Våren 1945 flyttade Birgit till Östersund där hon arbetade på Centralsjukhuset, när den flyttade till Härnösand tog Birgit kontakt med Sven Persson och fick då arbeta hos honom på Skogskontoret. Det var den del av hans verksamhet som köpte skog på rot och sedan sålde vidare. Sven P var mycket omtyckt, och han brydde sig om sin personal, som exempel nämner Birgit att när hon slutade sin anställning, för att åka till England med en väninna och arbeta i familj, så bjöd Sven P alla anställda på middag på Hof och han var själv med. Efter året i England arbetade Birgit en vintersäsong på Åregården, sedan flyttade hon med sin man till Sveg där dom övertog Svegs manufaktur. När de återvände till Östersund jobbade Birgit hos Hanna Lalander i damaffären - vid behov och när hon hade möjlighet. 1966 fick Birgit ett vikariat på personalavdelningen på Östersunds sjukhus, och det övergick snart till en fast tjänst och där blev hon kvar i 25 år och arbetade med olika typer av personalfrågor.

Birgit och Arne bor i en härlig lägenhet i Östersund och som det visade sig så finns det Lalander-släktingar i kvarteren där i närheten. Birgit och hennes man Arne har numera sitt fritidshus i anslutning till fädernegården i Vikböle. De har ett tvillingpar - Carl-Arne och Elisabet. Carl-Arne bor i Umeå, där han arbetar på Lärarhögskolan och som var den som initierade och arbetade med Släktföreningens hemsida under många år. Han har tre döttrar Jenny, Sanni och Isabelle; Sanni och Isabelle med sin nuvarande hustru Eija. Elisabet arbetar på ekonomiavdelningen på Östersunds lasarett, hon är sambo med Alrik Rehnsbo och de har två döttrar Mirja och Marlene.

Birgit Nyström hittar du på sidan 213 i Släktboken och i några rader nr 15 kan man läsa om Birgit och hennes uppväxt i Vikböle.

Ny adress - uppdaterad hemsida - www.lalander.org

Genom Daniel Lalanders försorg har föreningen nu fått låna en relevant domän och fått tillgång till en server för föreningens egen hemsida. Vi arbetar med att ha information både på svenska och på engelska - allt för att underlätta för våra utländska släktingar. En stor del översättningsarbete återstår. Säg till om du vill bidra...

På hemsidan finns information om:

Nyheter - där läggs all aktuell information ut som inbjudan till Släktmöten. Då når vi även de som vi inte har aktuell adress till och förhoppningsvis några som ännu inte upptäckt Släktföreningen.

Funktionärer - där finns information om styrelsen, valberedningen, de olika förtroendekvinnorna och -männen och våra stugfogdar.

Våra stugor - där finns en beskrivning över våra stugor, vilka veckor som stugorna är uthyrda och vad som gäller vid uthyrning.

"några rader" läggs ut på hemsidan, där kan man se tidningen med bilderna i färg - och skriva ut om man så önskar.

Släktföreningsmöten - information om de möten som hållits genom åren.

"Ändringar och uppdateringar av Släktboken." Gå gärna in där och se om du hittar fler korrigeringar som behöver göras - TACK.

Släkter i västra Jämtland - en sammanställning som innehåller ca 10 000 personer med rötter i västra Jämtland

Förteckning över Släktföreningens publikationer

På hemsidan finns **vackra bilder från Huså med omnejd**, men också en mer beskrivande **artikel om Huså**. Vi måste alla hjälpas åt att locka folk till Huså - och Åre!

Välkommen att besöka hemsidan - och att ge ditt bidrag, liksom att hålla denna hemsida uppdaterad.

En stuga - eller två - där man kan njuta av livet

Släktföreningens stugor - Smedstorpet och Fogdegården - är en tillgång för några av släktföreningens medlemmar, men långt ifrån alla. Några har inte provat, och därmed inte upptäckt vad man kan få uppleva i Huså med omnejd. Andra har provat någon vecka och valt att inte komma tillbaka av olika anledningar - några av dem var i Huså innan Fogdegården blev upprustad, både när det gäller vattnet, hörnsoffan - och nu en ny båt. Förbättringar av olika dignitet - som tilltalar de flesta.

Först vill vi i styrelsen tacka alla er som hyr stugorna - det är vårt enda sätt att behålla dem, få pengar till att göra den upprustning som behövs. Vattnet är nu superb, man behöver inte befara att bli grön i håret och pumpen fungerar bra, så man behöver inte hämta vatten i byn; bastun är en tillgång inte minst på vinterhalvåret; den sköna hörnsoffan och matgruppen inbjuder till många sköna stunder - samtal, spel, bokläsning eller puzzelläggning (böcker och puzzel finns).

I stugorna gäller - som vid hyra av andra stugor - att den som varit i stugan städar efter sig, och hur det är under tiden man vistas där är varje hyresgästs personliga val. Naturligtvis tar föreningen tack-samt emot varje "handtag" till förbättring som görs under vistelsen. Om man vill ha hjälp med städning kan det finnas alternativ i Huså - fråga vår stugfogde Sonja Forss, hon kanske kan hitta någon som mot betalning åtar sig detta. Med tanke på de låga hyrorna kan detta vara "ett skönt alternativ", eller om/när man får brått att ge sig av.

Men många som varit där kommer tillbaka år efter år - en sådan familj är Lena Ström, som först upptäckte stugan genom sin far "i unga år", sedan föll det alternativet i glömska, men hon blev påmind av sin tremänning Lena Svensson och sedan hör en resa till Huså till familjens årliga aktiviteter. Till största delen har det varit vintersemester, men förra året blev det även en höstvecka - en nyupp-täckt pärla. Veckorna i Huså är för Lena och hennes familj AVKOPPLING - nu senast var Lena där med sin yngste son Patrik och en kompis till honom. Backen i Huså var mycket bra, mängder med snö och inte för mycket folk, och det var påskvecka så det var liv och rörelse i byn. En dag åkte de till Åre och testade backarna där - och där är det mycket folk. Naturligtvis saknar de affären - men tar godiset slut så är det bara att åka en sväng till Järpen eller så. På långfredagen hade f d ICA-lokalen öppet för loppmarknad i samband med Husådraget, den stora pimpeltävlingen på Kallsjön.

Karin och Roland Sundqvist är de mest trogna Husåbesökarna, de har enbart lovord att säga om sina veckor och hoppas naturligtvis att föreningen skall kunna ha kvar stugorna. Ett annat troget stughyrarpär är Margareta och Jan Leijd, som gärna planerat in vistelsen där så att hjortronen hunnit mogna. Men de har också jobbat med husen, gått på auktioner, njutit av friden och gjort utflykter.

Björn Tottmar har också varit flitig stughyrare och Olle Tottmar är en av "de våra" som säljer in stugorna till medarbetare på sitt jobb som till Svante Winberg, han är en av dem som nu hunnit hyra stugan "ett antal år". Margareta och Ruben Ekholm var trogna stughyrare under många år, tog en paus och har nu återvänt, nu senast över nyårshelgen tillsammans med Agneta Lalander. I några rader nr 10 kunde man läsa om Sture Renström. Sture var en trogen besökare i Huså, där han passade på att ta ett lämpligt fotografi till årets julkort.

Summering: Fogdegården är en oerhörd tillgång, den ger hemkänsla som är ovanlig för en sportstuga - och till det här priset, här trivs man väldigt bra. Här är så lugnt och skönt - underbart om det är det som man vill ha det. Men som de flesta också konstaterar, allt fler borde ta tillvara på denna miljö som är oslagbar. Frisk luft, underbara vyer och miljöer, obegränsat med upplevelser inpå knutarna och inom några mils omkrets - det är bara något av allt det som gör Huså så fantastiskt. Dessutom kan man få känna släkthistoriens vingslag och lära sig något om gruvornas och brukets historia. Det är energiskapande att vara i Huså - livskvalitet i kubik.

De senaste förbättringarna är en ny ytterdörr på Fogdegården och en ny båt i plast och ramp till båthuset för att underlätta att sätta båten i sjön och att dra upp den till båthuset - del i fiskevatten ingår.

Vill man **varva med något "häftigare"** ligger Åre inom räckhåll. Önskemål som kommit fram är mikrovågsugn och läslampa - så... med några fler uthyrda veckor så kanske det kan ordnas liksom "allt det andra".

Föreningens förste stugfogde Vidar Lalander rapporterar om uthyrningen år 1946

Påsken 1946 besöktes Smedstorpet av Överlärare Hammarbäck fr. Frösön med fam. samt några gäster. Midsommardagen voro släkten fr. Sollefteå, Falun och Danderyd där. 15 juli firade Bertil Lalander fr. Stockholm m. fam. sin semester i torpet. Alfred Nilsson fr. Rävemåla i Småland gjorde Smedstorpet den äran genom att förlägga sin semester där för att se Släktgården. Även många släktingar med vänner har varit där och tittat, men bara som blixervisit, eventuellt andra som hämtat nyckel på annat håll.

Våra stugfogdar i Huså

Vad vore livet utan stugfogdar - för oss andra i släktföreningen skulle det betyda att vi inte hade några stugor att tillgå, några iordningställda stugor att hyra. Stugor där vi kan känna släktens vingslag, uppleva den avstressande miljön, få tillfälle till olika utomhusaktiviteter, må gott, läsa en bok, gå på auktion, träffa underbara människor - ja, det är bara att fylla på. Ni kan få ännu mer inspiration genom att läsa på sidan 22 om några stughyrares upplevelser. Vi får dessutom allt detta till mycket rimliga kostnader.

När jag läste i Fogdegårdens gästböcker i somras och letade efter saker att ta med till jubileumsåret dök några namn upp om och om igen - och då i den bemärkelsen att man tackade dem för det som dom gjort, det som fanns välkomnande när de anlände. Ett par namn som ofta dök upp var förstas Hildur och Olle Grönblad - vårt första stugfogdepar.

Axel Lalander, Britt Hahne som var där 1960 med Gunnar 2,5 år skriver:
”Vänliga Hildur hade det hela ordnat, skurat och dammat och vädrat och som sitt välkommen satt midsommarblomster i glaset”.

Gunn och Stig Lalander skriver samma år: ”Även tack till de rara Grönblads - all heder åt dom.”

Greta Mandorf Vargön skriver 1970: ”Ett hjärtligt tack till familjen Grönblad som verkligen representerar vad vi kallar människor.”

Redan år 1955 fick Karl-Erik Hjelm en eloge av Inga och John G Moberg från Kristianstad för det utmärkta sätt på vilket han ordnat vedfrågan.

Flyttar vi oss fram till 1985 skriver Per Lalander som varit i Huså och arbetat med Stig Dahleman:
”Stig var fantastiskt duktig, får en verklig ”eloge” för bra jobb”.

Familjen Grönblad

Eftersom Grönblads hus är nästgårds till Fogdegården så knackade jag på och frågade om jag kunde få en pratstund. Naturligtvis fick jag det och inte bara det utan jag fick även njuta av nybakade bullar och kakor och gott kaffe på uteplatsen. Vi vet ju att alla är vänliga och trevliga i Huså - men ni vet väl också att solen, den skiner ofta i Huså - och den skiner många härliga timmar under sommarhalvåret..... Ni som inte upplevt de ljusa sommarnätterna, eller har barn och barnbarn som inte upplevt det - tag chansen redan i sommar.

Hildur bor nu själv i sitt hus, med utsikt över såväl fjäll som sjö - hon har en stor strandtomt vid Kallsjön. Hennes Olle dog i hjärtinfarkt 1981, då var det dags att sluta som stugfogde, och tacka för sig.

Det är många minnen som dyker upp när vi börjar prata, och jag blir ännu en gång uppdaterad på olika släktingar och deras skilda vanor. Naturligtvis hade Hildur och Olle mycket att göra med Pelle och Gullan Lalander liksom med Per Åke och Dette Sandström, och allt som dom ordnade tillsammans. Hildur minns grovstädningarna i samband med att husen byggdes, men sedan var det årliga storstädningar för att hålla huset i trim och de mindre som gjordes för att nästa gäster skulle känna sig välkomna. Som vi kan läsa i gästboken så satte hon även in välkomnande blommor. Hildur hjälpte även till med servering vid invigningen, och vid det 30-årsjubilerande släktmötet - då kom det många fler gäster än vad som var föranmälda till henne - men det ordnade sig.

Hildur har många härliga minnen av alla trevliga människor som hyrt stugorna. Margareta och Ruben Ekholm; Axel Lalander och hans dotter Greta Mandorf minns Hildur med speciell värme - inte minst för att Greta värdesatte Hildurs arbete och lyfte hennes årliga arvode. Karin Johansson, som ofta bodde i stugorna, blev en kär vän. Karin hör till dem som ordnat och städlat när hon varit i Huså. Det är många som fortsatt att skickat julhälsningar genom åren.

Grönblads har även ryckt in som pensionat - en gång när Nils Lalander och hans första fru kom skidande från Åre och tänkte övernatta i Fogdegården, lyckades de inte få upp värmen i stugan. Då löste sig det hela genom att de knacka på hos Grönblads, vilka lånade ut ett rum till det frusna paret.

I Lalandersläkten Gammalt och Nytt från 1976 har Birgitta Mandorf-Grevaeus skrivit om sin och sonens vecka i Huså och en kväll kring Hildur Grönblads kaffebord: ”Hon har kokat grynost i en stor gryta. Osten som i konsistensen blir ungefär som keso har en sötaktig och lite messmörsaktig smak. För mig är grynost, kokad på opastöriserad mjölk, liksom kalvost, en delikatess, bättre än världens mest sofistikerade och tillkrånglade rätter på lyxrestaurang. Detta är livet. Att sitta i Hildurs kök, äta grynost och se hur skymningen sveper in hela fjällvärlden i ett varmt rosafärgat ljus”.

Hildur och Olle tillhör inte Lalandersläkten, med de blev tidigt hedersmedlemmar i föreningen genom det sätt på vilket de tog hand om våra stugor.

Vad gör då en stugfogde

Vad gör då en stugfogde - ja, det är enklast att sammanfatta det hela med ett ord - **ALLT**. Allt det som Stig och Gulli Dahleman står för kräver ett eget kapitel, liksom det som Sonja och Carina Forss och deras familjer gör - så det får vi återkomma till.

Tills dess kan ni läsa i några rader Nr 3 1997, där har stugfogdarna berättat vid ett tidigare tillfälle.

Supplement nr 13 - Tillägg till Släktboken

Tabell A 67

Patrik Larsson sambo med **Ingela** Elisabeth Lindé f 20 apr 1973 i Östersund

- dotter **Emma** Erika Lindé f 30 apr 1991 i Östersund

- dotter Sandra **Elina** Lindé f 18 juli 1993 i Östersund

- dotter Frida **Erika** Lindé f 11 juni 1996 i Östersund

Tabell G 7

Per Wiklander gift 12 aug 2000 med

Linn Åsa Holmberg, f 14 jun 1975 i Skellefteå.

- dotter **Saga** Karolina Wiklander f 1 feb 2005 i Åre

Tabell G 22

John Hedin avled 20 okt 2001

Tabell H 15

Lena Carris Svensson gift 2:o 30 maj 1998 i Svenska sjömanskyrkan Skagern med Nils-Raymond (Nils-R)

Svensson f 11 aug 1941

Mattias Akhgar har tagit sig efternamnet Gyllenlans

Carl Farsfid **Andreas** Akhgar sambo med Rose-Marie Petersson f 21 jul 1977 i Växjö

Tabell H 28 Korrigering/komplettering

Karin Strandberg-Nöjd gift med **Jan Erik** Strandberg f 4 maj 1951. Jan Erik Strandberg avled 6 apr 1999

Malin Strandberg född 2 maj 1986

Tabell H 54

Caroline Leijd och Stefan Larsson

- dotter Alexandra Leijd Larsson, f 17 jan 2005

Tabell H 65

Nicklas Claesson sambo med Liselott Sundin f 27 jan 1971 i Solna

- son Nils Erik **Linus** Claesson f 2 nov 2003 i Rimbo

- dotter **Elin** Linnéa f 18 mars 1999 i Rimbo

Tabell J 234

Daniel Lalander sambo med **Annika** Maria Hansdotter Sigemo, f 29 sep 1975 i Brännkyrka fg.

- son Daniel **Elia** Lalander Sigemo, f 9 jun 2004 i Vantör fg.

Tabell J 239

Sarah Lalander Jonsson sambo med **Sven** Erik Westerberg, f 3 sep 1975

- son **Erik** Bo Teddy Westerberg, f 10 mar 2005 i Norrtälje

Tabell J 244

Oscar Blomé avled 24 jan 2005 i Åre

Tabell J 246

Fredrik Blomé sambo med Ingrid Margareta **Helen**

Bohm f 15 nov 1976

- dotter **Tilde** Emilia Blomé, f 6 okt 2004

Tabell J 287

Eva Margareta Lalander sambo med Mats Grönmark f 17 maj 1965

- dotter **Lydia** Frida Grönmark f 29 maj 2000 i Danderyd

- son **Beppe** August Grönmark f 13 feb 2005 i Danderyd

Tabell M 26

Ulf Dahlman och Katarina Åkesson

- dotter **Matilda** Elisabet Dahlman f 21 dec 1998

Tabell M 31

Thomas Jerpdal skild

- dotter Magdela f 14 jan 1998

- dotter Matilda f 14 sep 1999

Tabell M 27

Helena Hammarbäck gift 19 juli 2003 i Sankt Eriks kapell Stockholm med Björn **Niklas** Hammarbäck (f Olsson), f 22 sep 1972 i Stockholm.

- dotter **Vega** Nikolina Hammarbäck f 30 okt 2001 i Stockholm
- dotter **Astrid** Helena Hammarbäck f 25 okt 2003 i Stockholm

Tabell M 35

Anders Carlqvist sambo med Helen Wahlgren f 11 feb 1971 i Malmö

- son **Ola** Anders Carlqvist Wahlgren f 30 jan 2004 i Malmö

Tabell M 37

Claudio Amato gift den 5 sep 2003 i Malmö med Monica Musa f 19 feb 1974 i Malmö

- son **Fabian** Robert Amato f 2 dec 2001 i Malmö

Tabell M 43

Ture Lindmark avled 20 jan 2001

Curt Erik Lindmark gift den 21 aug 1999 i Frösö kyrka med Nongnuch Jintayotin, f 15 aug 1958 i Sukhothai, Thailand

Tabell M 44

Peter Sandberg sambo med Ida Hanna **Pernilla** Lundkvist f 29 aug 1976 i Östersund

Tabell M 62

Magnus och Elisabeth Hjelm gifte sig den 19 juni 1998

- son **Alexander** f 10 apr 1999 i Huddinge
- dotter **Amanda** f 3 aug 2001 i Huddinge

Tabell M175

Clas Lindbergson gift 28 jul 2002 med Anna Wallin f 15 apr 1970 i Ullånger

- son **Karl** Johannes f 10 jan 2004

Karin Lindbergson sambo 1:o med **Curt** Melker Bergfors f 27 feb 1949

- son Curt **Wilhelm** Bergfors f 23 jan 1999 i Stockholm

Sambo 2:o med **Magnus** Erik Rashem f 27 mars 1962 i Sigtuna

- dotter **Ebba** Lindbergson f 8 okt 2004 i Sigtuna

Tabell M 176

Hans Lindbergson skild. Sambo med Maria Lundmark f den 26 jan 1963 i Örnsköldsvik

- dotter **Astrid** Karin Maria Lindbergson f 24 april 2003

Tabell N 225

Carl Wågland sambo med **Linn** Kristina Lager
f 25 jun 1982 i Skogås

- son **Celvin** Erik Mauritz Lager Wågland
f 4 jan 2005 i Skogås

Tabell N 263

Malin Lalander sambo med Marcus Dolff
f 4 jun 1980 i Örebro

Tabell N 267

Per Lalander och Christina Pettersson
-dotter Ellen f 13 nov 2002 i Örebro

Tabell N 291

Ulrika Laurén gift 15 jan 1999 i Åtvidabergs Gamla kyrka med **Claes** Wilhelm Troed Gunnarsson Bille,
f 13 okt 1953 i Björkekärr, Göteborg

- dotter **Madeleine** Ulrika Elisabeth Bille, f 2 juni 1999 i Linköpings Domkyrkoförsamling

Tabell N 292

Pernilla Laurén gift den 28 aug 1999 i Sankta Birgittas Kapell, Göteborg med Adam F Laurén, född i Mariestad

- son Adam **Gustaf** Laurén, f 27 apr 1999 i Mölndal, Göteborg
- son **Filip** Adam Laurén, f 24 jan 2002 i Mölndal, Göteborg

Tabell N 297

Bengt Erik Lyrén sambo med Anna **Birgitta** Eriksson f 16 jun 1962 i Docksta

Ulf **Martin** Lyrén gift den 4 sep 2004 i Åre gamla kyrka med **Pia** Margita Gustavsson f 10 apr 1968 i Karlholmsbruk

- son **Karl** Wilhelm f 23 okt 1999 i Åre
 - dotter **Moa** Margareta f 13 sep 2001 i Åre
- Tabell N 269
Hans Lalander gift med Charlotte Nyberg
- dotter Tilda f 29 jul 2000 i Örebro

Tabell N 357

Anna Malmsten sambo med (senare separerad från) Björn Cewenhielm f 7 jun 1964

- dotter **Wendela** Linnéa Cewenhielm f 6 sep 2000 i Stockholm

Tabell N 388

Märta Eriksson gift den 13 nov 2001 med Torbjörn Sjölander

Tabell N 390

Ingrid Eriksson sambo med Sven **Magnus** Lindgren f 30 apr 1967 i Östersund

- dotter Anna **Elin** Felicia Eriksson f 28 juni 1998 i Östersund
- son Sven Per **Arvid** Lindgren f 20 okt 2003 i Östersund

Tabell N 409

Kent Silfver sambo med Anneli Gabrielsson f 24 jan 1971 i Östersund

- son Emil Olof **Andreas** Silfver f 21 nov 2001 i Östersund
- dotter Carin Anna **Therese** Silfver f 2 feb 2005 i Östersund

Tabell N 419

Ulf Lindqvist - Skild sedan 1999

Mona Lindqvist sambo med **Stefan** Rolf Rydén f 13 aug 1979 i Östersund

- dotter **Anne** Ingela Sonja f 24 juli 2003 i Östersund

Marie Lindqvist sambo med **Stefan** Ronny Andersson f 16 jun 1978

- son **Gustaf** William Edvin f 22 jan 2004

Tabell N 420

Lars-Åke Silfver och Birgitta Salander

- dotter **Moa** Jasmine f 21 jun 2000 i Stockholm

Tabell N 423

Magnus Kristoffersson och Britt Berggren

- son Johan Viking **Isak** född i Östersund
- son Sten Love **Lukas** f 24 nov 2001 i Östersund
- dotter Saga Anna-Märta Tess **Alva** f 22 aug 2003 i Östersund

Tabell N 425

Helena **Mariette** Lööf sambo med Stefan Karlén f 24 apr 1968

- son **Oscar** Nils Stefan Lööf Karlén f 21 juni 2003 i Västervik

Tabell N 426

Maria **Camilla** Lööf, skild

- **Jonathan** Love Lööf född i Gävle

- son **Gabriel** Oscar Lööf f 14 feb 2002 i Uppsala

Tabell N 427

Hans Löf sambo med Jenny **Angelica** Blom f 20 apr 1974

- dotter **Jennifer** Kristina f 26 dec 2003

Tabell N 428

Carin Löf Larsson f i Näskott, Z. Ulf Larsson f 1939

Peter Larsson sambo med **Lynn** Michelle Gans f 26 sep 1963 i New York, **USA**.

- dotter **Macie** Maria Gans Larsson f 21 apr 2004 i Stockholm

Tabell N 429

Pia Larsson Norrman gift 19 aug 2000 med Knut **Krister** Norrman

Tabell N 441

Eddie Pålsson avled 12 jan 2005

Tommy Pålsson gift 2:o 6 jul 2004 med Madeleine Melin, f 9 maj 1973

- dotter **Dharma** Hildegard Barbro Pålsson, f 25 jun 2003

- son **Tyler** Eddie William Boo Pålsson, f 20 feb 2005

Tabell O 34

Maria Andersson, f Sundqvist avled 25 okt 2002

Tabell O 109

Richard Pearson avled 11 Nov 2003

Tabell O 115

Jacqueline Pearson gift 11 okt 2001 med Fred Lamer, f 21 apr 1951

Tabell O 116

Dale Richard och Donna Pearson

- dotter **Paulina** Marie Pearson f 6 mar 2003

Tabell O 117

Andy R Pearson sambo med Jenny Finley

- son **Aiden** Xavier Pearson f 10 mar 2003

Komplettera Släktboken

Fortsätt också att skvallra till undertecknad. Skriv ett kort till Vårgårdavägen 6, 125 51 Älvsjö, skicka e-mail till fam.leijd@telia.com eller ring 08 - 99 44 12 tycker släktbokens huvudredaktör *Jan Leijd*

Nu kan du även gå in på hemsidan - www.lalander.org - och där använda den direktlänk som skickar uppdateringen via e-mail till Jan Leijd.

För 50 kr plus frakt kan du nu få släktboken "Gruvsmeden Jacob Mårtensson Lalander. Anor och ättlingar under 500 år"

Köp, läs och inspireras - boken ger många aha-upplevelser! Den är därför en uppskattad present!

Varje bok som du köper ger dessutom ett direkt tillskott till vår föreningskassa.

*Det finns en kartong med släktböcker i ett skåp under kylan i köket i Fogdegården.
Självservering, tag inbetalningskort!*

Ring Jan Leijd på tel: 08 - 99 44 12 så får du besked om hur du enklast kan köpa boken!

Välkommen att bo i släktens stugor!

Fogdegården och Smedstorpet - Föreningen Lalandersläktens stugor i Huså

Stugorna ligger på gemensam tomt vid Kallsjöns strand, med utsikt över sjön, blånande fjäll och väldiga skogar - obegränsade möjligheter till underbara naturupplevelser. Där finns trädgårdsmöbler samt även en *ny plastbåt* (plats för ”medhavd”, liten ca 2 hk utombordsmotor) i ett båthus. Vi har också del i fiskevattnet i Kallsjön.

När du tar tillfället att njuta av livet i och kring stugorna så förbättrar du inte bara ditt eget välbefinnande utan du stärker även släktföreningens kassa så att vi kontinuerligt kan underhålla våra stugor! *Du hjälper även till att stärka turistnäringen i Huså, att hålla byn levande.* Åre slår åter ett slag för ”Luftturister”, de som var den forna tidens turister. I Huså finns ännu bättre luft!

Stugorna

Fogdegården *har storstuga med skön soffgrupp och matbord*, två sovrum (4-5 bäddar), kök med kylskåp och frysack samt bastu och dusch, wc och TV. **OBS - vattnet är nu superb!** Hyran för Fogdegården är 1500 kr/vecka under veckorna 7-17 och 1800 kr/vecka för de veckor som innefattar jul och nyår. Under veckorna 2-6 är hyran 1200 kr/vecka och veckorna 18-51 är hyran 800 kr/vecka.

Det charmiga Smedstorpet har två rum (4 bäddar). Där finns ved- och bänkspis dessutom öppen spis och det har separat hemlighus med torrdass. Hyra för Smedstorpet är 500 kr/vecka. **Varför inte hyra båda husen - en vuxenavdelning och en ungdomsavdelning, eller annan typ av flergenerationsboende.**

Ovanstående priser gäller för medlemmar i släktföreningen. Övriga är också välkomna att hyra stugorna, då tillkommer 300 kr/vecka för Fogdegården och 100 kr/vecka för Smedstorpet. Nya villkor för bokning, betalning och avbokning finns upprättade och kan fås av Stugfogdarna.

ICA-butiken i Huså är nedlagd

Närmaste affär finns nu i Björnänge, Järpen eller Kall.

Mobiltelefon med refillkort - inklusive laddningsaggregat och bruksanvisning - finns att låna hos Sonja Forss.

Stugfogdar

Stig Dahleman (ansvarar för uthyrningen)

Byn 1004

830 53 Ås

Tel: 063 - 303 12; 070 - 224 05 34

E-mail: dahleman@hotmail.com

Sonja Forss

Huså 1630

830 05 Järpen

Tel: 0647 - 422 05



Välkommen till Huså önskar Husågumman och -gubben



Adresslista - Föreningen Lalandersläktens funktionärer

Ordförande

Per Olov Österlind
Golfallén 41, 905 82 Umeå
Tel/fax: 090 - 77 14 25
E-mail: per-olov.osterlind@germed.umu.se

Vice ordförande

Sven Lalander
Ekbackevägen 22, 181 46 Lidingö
Tel/fax: 08 - 765 84 57
E-mail: sven.lalander@telia.com

Sekreterare

Inger Mellberg
Björnösund 496, 761 92 Norrtälje
Tel: 0176 - 23 90 22 Fax: 0176 - 20 78 12
E-mail: inger_mellberg@spray.se

Kassör

Jan Leijd
Vårgårdavägen 6, 125 51 Älvsjö
Tel: 08 - 99 44 12
E-mail: fam.leijd@telia.com

Förtroendekvinnor/-män för släktgrenarna

Anders-grenen
Per-Åke Kristiansson
Björnänge 1393, 830 13 Åre
Tel: 0647 - 321 20
E-mail: perake_kristiansson@hotmail.com

Jacob-grenen

Birgit Nyström
Samuel Permangatan 33 A, 831 42 Östersund
Tel: 063 - 51 91 14
Mobil: 070 - 548 06 42

Helena-grenen

Olof Tottmar
Lökgatan 1, 754 47 Uppsala
Tel: 018 - 25 19 29
E-mail: olof.tottmar@ebc.uu.se

Gertrud-grenen

Staffan Wiklander
Berggården 20, 791 94 Falun
Tel: 023 - 44 141
E-mail: staffan4@algonet.se

Mårten-grenen

Karl-Axel Arvidsson
Giggatan 7, 212 42 Malmö
Tel: 040 - 49 64 11
E-mail: karl-axel.arvidsson@malmo.se

Nils-grenen

Birgitta Nordenman - Redaktör
Kremlevägen 6, 756 46 Uppsala
Tel: 018 - 30 09 42 Fax: 018 - 30 04 42
E-mail: bin@magnolia.se

Olof-grenen

Carina Forss Huså 1600, 830 05 Järpen. Tel/fax: 0647 - 422 54. E-mail: loding@tele2.se

Suppleanter

Stig Dahleman Byn 1004, 830 43 Ås. Tel: 063 - 303 12; 070 - 224 05 34. E-mail: dahleman@hotmail.com
Håkan Forss Ängegatan 57, 83136 Östersund. Tel: 063 - 10 32 16
Monica Hallquist Storhallen 1112, 840 31 Åsarna. Tel: 0687 - 340 53
Anita Lalander Kämpavägen 52, 181 41 Lidingö. Tel: 08 - 767 54 73. E-mail: anita.lalander@telia.com
Lars Renström Karl XI gata 17 A, 7 tr, 220 20 Lund. Tel: 070-5756238. E-mail: lars.renstrom@alfalaval.com

Revisor/revisorssuppleant

Jan Lundberg Laduvägen 8, 181 41 Lidingö. Tel: 08 - 765 23 93 (ordinarie)
Christina Sturk Svartbäckens by 412, 136 59 Haninge. Tel: 08 - 777 40 47 (suppleant)

Stugfogdar

Stig Dahleman Byn 1004, 830 43 Ås. Tel: 063 - 303 12. E-mail: dahleman@hotmail.com
Sonja Forss Huså 1630, 830 05 Järpen. Tel: 0647 - 422 05

Valberedning

Jan-Erik Lalander Matrosvägen 8, 133 33 Saltsjöbaden. Tel: 08 - 717 16 60. E-mail: janeriklalander@telia.com
Deisy Andersson Hedåsvägen 6, 821 30 Bollnäs. Tel: 0278 - 178 76
Carl-Arne Nyström Måttgränd 114, 906 24 Umeå. Tel: 090 - 18 05 51. E-mail: carl-arne.nystrom@educ.umu.se



Föreningen Lalandersläkten 60-årsjubilerar

Eftersom det är 60-årsjubileum i år har redaktionen gjort sitt bästa för att leta reda på adresser till så många släktingar som möjligt. Det gäller såväl före detta medlemmar som alla andra som ingår i de olika släktgrenarna - inte minst ni som nu fått eget boende, egna familjer.

Alla personer som vi lyckats nå, får detta nummer av "några rader" för att ge er en inblick i släkten, ge ett exempel på vad som ingår i medlemskapet - och önska er välkomna i föreningen.

Till er som inte redan är medlemmar bifogas ett inbetalningskort med förhoppning att ni vill bli medlem och stödja det arbete som initierades för över 60 år sedan.

Varmt välkomna till Släktföreningsmötet - vi ser fram emot att få träffa er den 6-7 augusti i Huså

Styrelsen