

några rader

nyhets- och informationsbrev
för
FÖRENINGEN LALANDERSLÄKTEN
och dess medlemmar
Nr 23 (2008)
Årgång 13



Välkommen till ett nytt läsår med några rader!

I detta nummer får du ta del av hälsningar från släktmötet i augusti -07, från släktstugorna i Huså, presentation av nya förtroendemän – och mycket mer.
Föreningens ordförande Birgitta Nordenman inleder läsningen med sina egna ord, på sidan 2.
Trevlig läsning önskar vi!

Redaktionen



Vid släktmötet på Öland sommaren -07 var det både förhandlingar, promenader i den öländska naturen och festmiddag med alla släktingar på Restaurang Slottshöjden i Borgholm. Nere till vänster syns Jim Webb, USA och Birgitta Nordenman när de njuter av varandras sällskap



ORD från ORDföranden...

Föreningens vision utvecklas allt mer. Det är många som i ord och handling visar hur vi skall verka. Stort varmt tack för allt som ni har visat hittills!

Det har varit en turbulent och jobbig tid under ett par år, något som jag nu hoppas och tror har fått en bra lösning, genom de beslut som togs på Släktmötet 2007. Men det har också varit så enormt många glädjeämnen under de här åren, både i kontakten/möten med olika människor och i praktiska lösningar av problem och "praktikaliteter" som behövt ordnas. Ett sådant stort glädjeämne är att vattenfrågan nu är löst i Fogdegården. Den innebar en stor investering, men också att föreningen nu kunnat sätta hyrorna till en rimligare nivå och på så sätt få ekonomi för en fortsatt positiv utveckling av den pärla som vårt Huså är - och för vår tidning. Även där har föreningen nu fått en bra lösning med ny redaktör. Nästa steg är att jag nu vill ha e-post-adresser av alla er som har det - då kan vi skicka ut information mer kontinuerligt.

Att förlägga Släktmötet på "annan ort" gav det positiva resultat som vi hoppades på. Vi fick träffa många nya medlemmar och kunde knyta nya krafter till föreningens verksamhet. Det gav ny inspiration till tanken att kombinera de större släktmötena med minimöten - åren däremellan. Kanske just du har funderat på att ordna ett minimöte i år där du bor?

Tack för året som gått och ett meningsfullt år 2008 önskar *Birgitta*

Föreningen Lalandersläktens nyhetsbrev *några rader* har till ändamål att:

- öka intresset för släktföreningen och stärka sammanhållningen inom föreningen
- främja aktiviteter inom släktföreningen och stimulera intresset för släktens historia, kunskap om släktforskning samt sprida kännedom om olika släktmedlemmars liv och gärning
- underlätta styrelsens kontakt med släktmedlemmar men också vara ett öppet forum för medlemmarna i förenings- och släktangelägenheter.

Redaktör och ansvarig utgivare: Maria Wiell, Törnbottenvägen 9, 386 90 Färjestaden. Tel: 0485-410 32. E-post: maria.wiell@telia.com

Innehåll:

Släktmöte på Öland	sid 1, 7-8, 20	Nya förtroendemän/kvinnor	sid 10-12
Ord från ordförande	sid 2	I tacksamt minne bevarad	sid 12-13
Medlemsavgift	sid 3	Supplement – tillägg till släktboken	sid 14
Våra stugor och tomter	sid 4-5	Protokoll årsmöte 2007-08-03	sid 15-18
Hysesavgifter	sid 6	Efterlysning	sid 18
Sven Lalander om sitt liv	sid 8-10	Lalandersläktens funktionärer	sid 19

Maria Wiell, Birgitta Nordenman, Olof Tottmar, Heidi Westling, Jacob Lalander, Margareta Leijd och Lars Gummesson har bidragit med bilder i detta nummer av några rader. Tack!

Stort, varmt TACK....

.... till Maria Wiell och Nils Lalander, Barbro och Lars Gummesson, Philip Lalander, Marie och Johanna Sundquist som ordnade ett genomtrevligt och välkomnande släktmöte. Genom Marias olika kontakter på Öland fick vi innehållsrika och mycket prisvärda dagar. Ni kan läsa mer om detta fantastiska arrangemang på annat ställe i tidningen.

.... till Birgit Nyström, Karl-Axel Arvidsson, Carin Löf Larsson och Ulla Rapp för allt ni gjort för föreningen - ni som nu lämnat era uppdrag i föreningen.

.... till Bengt Jacobsson, Margareta Ekholm, Ann-Marie Johansson, Nils Lalander, Roland Johansson, Maria Wiell, Inger Lalander, Gunnar Gummesson och Jacob Lalander som nu kommer in med nya krafter, tankar och idéer om hur vi skall vidareutveckla föreningen. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med er - och alla andra i föreningen.

Birgitta N

Medlemsavgiften

På senaste släktmötet blev det beslutat att medlemsavgifterna skulle höjas. De har varit oförändrade sedan 1996.

<p>Årsavgiften för enskild medlem höjs från 100:- till 150:- För hel familj höjs avgiften från 150:- till 300:-</p>

Enskilda medlemmar under 25 år med egen adress har oförändrad avgift, 30:-.

Vi skickar med ett inbetalningskort med den här tidningen. Hoppas att det inte har ramlat ur! Tacksam om Du lägger kortet bland obetalda räkningar och betalar avgiften så snart som möjligt. Vi har tryckt extra tidningar så att de ska räcka till de släktingar som glömt betala avgiften 2007. Om du vill stärka föreningens ekonomi och betala för 2007 gäller de gamla årsavgifterna för detta år. **Föreningens postgiro är 16 63 36-8.**

Kassören

Varför skall jag betala medlemsavgiften?

Jo,

- du **stöttar föreningens** arbete, så att det som initierades för 60 år sedan kan leva vidare
- du bidrar till att föreningen kan behålla sina tomter i Huså och inte behöver stycka av och sälja någon av dem
- du får bo i släktstugorna i Huså till rejält **rabatterat pris**, se sid. 6
- du får tidningen **några rader direkt hem i brevlådan** en tidning med information om släktföreningen och dess medlemmar
- du får tillgång till uppdatering av släktregistret och möjlighet att själv uppdatera det som gäller din familj – till glädje för dina barn och barnbarn
- möjlighet att följa föreningens arbete på **hemsidan www.lalander.org**

Du har en viktig uppgift i att värva fler medlemmar, fler släktingar som tycker att det är intressant att läsa om sina rötter. Börja med att ge bort en fantastisk släktbok, så lovar vi att intresset föds. Sätt in 50:- (+ porto 20:-) på föreningens postgiro 16 63 36-8 och skriv "Släktbok", och den adress dit boken skall skickas.

Våra stugor, våra tomter

Vatten

Det som alla vi har längtat efter, vi som hyrt stugorna och som jobbat med dem, är nu installerat. Den 29 september 2007 fick Carina vara med om att vattnet återigen rann genom kranarna - och denna gång direkt från Huså VA-förenings rör. Den bångstyriga pumpen, hydropressen och filtret var borttagna och mjuka slangar hade installerats till duschkabinen så den kunde flyttas. Carina kunde skura rent under allt detta och tillsammans med oss andra känna ett efterlängtat - ÄNTLIGEN! Vår nye stugfogde Roland Johansson har grävt och lagt ner ny infiltration, då den tidigare infiltrationen gett upp efter alla år. Ytterligare smått och gott har fixats i Fogdegården och utomhus har Carina, Per-Olof, David och Stein fortsatt med avverkning och röjning.

Under två veckor i slutet av december var Fogdegården uthyrd och det har varit en stor lättnad att slippa oron över vad pumpens humör skulle kunna ställa till med. Det blev signifikant med familjen Lars Österlinds adventsljusstake - den spred ett fridfullt och välkomnande sken från huset. Nu vill vi önska er alla och alla era vänner varmt välkomna till Huså. Vi vill att husen och tomten skall sjuda av liv och ju fler hyresgäster vi har, desto mer kan vi förbättra där. Till det yttre är det dags med nya stuprör och ommålning, till Fogdegården skall vi köpa in våningssängar samt göra andra förbättringar efter hand. Det är ni som använder husen som skall komma med förslag, tipsa oss om vad vi skall prioritera. Tack till alla er som fixat och bidragit med olika göromål under de veckor ni bott i Huså!

Båt - båthus

Nere vid stranden ligger ett båthus, där det finns en plastbåt. Båten är en så kallad finvädersbåt, för upp till 2 personer. Båten är lättrodd, men för den som har en mindre motor på 2-4 hk är detta förstås en tillgång.

Kallsjön är underbart vacker - speciellt i solnedgång och när det är lugnt. MEN den kan vara farlig vid hög sjö, när det blåser kraftigt. Båten har flyttankar så om båten välter rekommenderas att man håller sig i båten tills hjälp anländer. Använd alltid flytväst, om du inte har med egna finns en äldre flytväst i skåpet ovanför högra högskåpet i köket. Välkommen att använda båten – hoppas att du får glädje av den!

Fiske

Kallsjön har ett bestånd av sik, öring, röding samt canadaröding. Är du ute och ror kan du pröva på utter eller dragfiske. Fiskelyckan kan förstås även prövas från stranden, speciellt vid högvatten.

I Huså kan man även fiska i olika tjärnar. Inom en radie av ca 2 mil runt Huså kan du fiska i 12 tjärnar och 5 åar. Tjärnarna har ett bestånd av öring och röding samt åarna öring. Vid en del av tjärnarna finns vindskydd uppsatta. Det går vandrings- och skoterleder till samtliga fiskevatten.



Vy från grillplatsen vid släktstugorna i Huså,
ut över Kallsjön

Till föreningens tomt i Huså hör en fiskerätt i Kallsjön inom ett skifteslag som sträcker sig från Grundsviken i öster till Stensviken i väster och ut till mitten på sjön. Där är det tillåtet för oss att lägga ut 5 nät. Näten skall vara tydligt märkta med bojar och namn.

När du skall fiska köper du fiskekort i byn. Skyltar finns till den som säljer fiskekort. Om du inte hittar någon skylt, frågar du Sonja Forss tel: 0647-422 05 eller där man säljer Huså bröd. Priser 2007 är för 1 dygn - 50 kr, 3 dygn - 120 kr, årskort - 600 kr, 2 vuxna plus barn - 700 kr.

Huså i september

Jag har varit i Huså några gånger de senaste åren i september och jag kan och vill varmt rekommendera en resa dit under den tiden på året. Det är helt underbart! I år sprakade löven av obeskrivliga färger. Vill du vandra "obehindrat" i skog och mark skall du välja de veckor då det inte är älgjakt. Men det finns plats och mycket att göra även utanför jaktmarkerna.

En ny attraktion är Åres Höstmarknad i månadsskiftet september/oktober. Där får man uppleva allt som området har att erbjuda när det gäller hantverk, mat och dryck, samerna och deras liv och leverne, får och hur ägarna och andra tar till vara på ullen och mycket, mycket mera. Den kallas för "Helgen som knyter ihop sommaren och utgör ett sprakande startskott på vinter". Olika sporter visas upp och man har möjlighet att pröva på de flesta.

Det förekommer förstås olika tävlingar som att kora "Årets Byggare". I år gällde det att tävla om att på bästa sätt bygga en bod på 15 kvm. Där ingick att förutom bästa finish, ha minsta möjliga spill, ha bästa tiden och visa på bra samarbete. David Löding (Carina Forss och Per Olof Lödings son) ingick i det vinnande laget i år, på samma sätt som i fjol då de byggde ett skoterförråd. Släktföreningen bugar och säger **STORT GRATTIS** David!

David använder sin kompetens även på vår tomt. Stort tack för det!

Birgitta N

Huså Gruvmuseum

Det finns nu ett Gruvmuseum i den ena av de två nybyggda flyglarna vid Huså Herrgård. Det har byggts upp av driftiga personer i Huså med omnejd, ett imponerande verk. Där kan man i ord, bild och genom olika modeller se hur verksamheten bedrevs i Huså och tillsammans med Hyttstigen och all information där, får man en intressant och lärorik beskrivning av gruvbrytning och de olika stegen i hanteringen fram till den rena kopparen.

I museet finns exempel på kopparmynt, så kallade plåtar. De tillverkades åren 1748-1752 i Huså under några av de år då Gustavsbergs kopparverk hade myntningsrätt.



Nya hyresavgifter

Gäller fr.o.m. 1 oktober 2007

Veckohyra avser perioden lördag kl 12.00 – nästföljande lördag kl 12.00

Fogdegården

<i>Vecka</i>	<i>Veckohyra medlem</i>	<i>Dygnshyra medlem</i>	<i>Veckohyra ej medlem</i>	<i>Dygnshyra ej medlem</i>
Jul, nyår, sportlov och påskveckor	3 600	600	4 200	700
Övriga veckor oktober - april	3 000	500	3 600	600
Maj - september	1 600	300	2 200	400

Smedstorpet

<i>Vecka</i>	<i>Veckohyra medlem</i>	<i>Dygnshyra medlem</i>	<i>Veckohyra ej medlem</i>	<i>Dygnshyra ej medlem</i>
1 – 52	600	100	700	100

*OBS! De sköna påskveckorna i slutet av mars är fortfarande lediga i Huså!
Kontakta Inger Mellberg, Norrtälje, om du är intresserad!*

Mera om Huså

Tips till sommarens hyresgäster i Fogdegården:

Miss inte auktionerna som hålls varje onsdagskväll i Kall med Mårten Mårtensson. Han utsågs förra sommaren till Sveriges bästa auktionist av tidningen Antikvärlden.

Inger Lalander har vid flera tillfällen varit Mårtens hjälpredda vid auktionerna och de återkommande sommargästerna i släktens stugor, Margareta och Janne Leijd, besöker gärna Kall på onsdagskvällarna. De rekommenderar andra att göra likadant – ett verkligt sommarnöje!



Carina och Sonja Forss tar emot alla gäster som kommer till Huså och släktstugorna. Sonja är en av föreningens stugfogdar och tar lite extra ansvar.

Släktmöte 2007 på Öland – några glimtar

Mycket hände...

... när släkten Lalander hade möte på Öland i augusti 2007. Det formella årsmötet återges genom det protokoll som publiceras i detta nummer av *några rader*. Några bilder får ge glimtar från träffen, och Dick Kjedemar berättar om en nattlig utfärd, (*Dick är gift med Susanne Lalander-Kjedemar, Norrköping*).



Dagtid hade Lalandersläktingarna även möjlighet att njuta av det öländska Stora Alvaret. På promenaden deltog bland andra fr v Jan-Erik Lalander, Saltsjö-Boo, Birgitta Nordenman, Uppsala, Maria Wiell, Öland, Inger och Anders Mellberg, Norrtälje, Barbro och Lars Gummesson, Braås och Gunnar Gummesson, Braås.

Mystik i natten

När mörkret faller tystnar det i naturen, eller? Nej tvärtom, det är verkligen håll i gång i skogen, men kanske inte på den nivå vi är vana vid. Det är många som gillar natten bättre än dagen. Många djur använder skyddet av mörkret för att jaga. Fladdermössen är en djurart som vi sällan ser dagtid, men som vi ibland kan se svisca förbi vid skymningstid.

Vid Lalandersläktens möte på Öland i början av augusti var fladdermus-safari en av punkterna på programmet. Ett tiotal släktingar och ingifta gav sig ut från Uppsala universitets forskningscentra, norr om Färjestaden. Färden gick ut i den mörka lövskogen med två entusiastiska guider från Universitetet. Väl på plats kunde de deltagare som ännu inte nått allt för hög ålder höra gräshoppor och syrsor spela. Av fladdermössen hördes inte. Men vår guide från universitetet hade med sig instrument som gjorde det möjligt för alla att höra syrsan spel. Men inte bara den, utan med rätt inställning på instrumentet så lät hon oss alla höra fladdermössen som fanns i vår omgivning. På en ännu högre frekvens, cirka 40 000 mhz. Här var det mest dvärgfladdermöss och några andra arter som trivs i skogen och skogskanten. En

promenad på hal och slipprig stig tog oss så småningom fram till en konstgjord damm, där vår guide berättade om vattenfladdermusen.

– Där var en. Nu tog han ett byte! berättade hon medan hon riktade sitt instrument ut över vattenytan.

Inte många trodde att hon kunde avgöra om den tog en insekt eller ej, men hon skruvade upp instrumentet och nog hördes det en viss förändring i lätet när den tog sitt byte.

I Sverige finns 18 olika arter av fladdermöss och på Öland har man observerat 14 fick vi veta. Om någon tror att fladdermössen har något gemensamt med möss eller flygande ekorrar så glöm det. Vi fick veta att närmaste släkting faktiskt är igelkotten och att inte mindre än en fjärdedel av alla jordens drygt 4000 däggdjursarter är fladdermöss. De flesta är insektsätare.

Ofta ser man fladdermössen hänga upp och ner när de vilar. Att de hänger beror på att de måste slänga sig ut i lufrummet för att kunna flyga. Fladdermusen kan inte starta från marken. Skulle den falla ned måste den klättra upp på något för att kunna få luft under vingarna.

Dick Kjedemar

Visste du att:

- fladdermusen flyger 20-25 km per timme och kan flyga i sex till åtta timmar en natt.
- den långörade fladdermusen söker mat nära träden och kan stå stilla, nästan som en helikopter.
- dvärgfladdermusen flyger längs skogsbryn och gläntor i stora svängar.
- parningen sker någon gång i augusti-september. Ungarna föds våren därpå och i slutet av juli kan de flyga. Normalt föder en hona en unge per år.
- en fladdermus kan bli upp till 30 år.
- på vintern går fladdermusen i dvala. Hjärtfrekvensen går ner från normala 400 slag per minut till 25.
- det vetenskapliga namnet på ordningen fladdermöss är Chiroptera, vilket betyder handfladder.
- sedan 1968 är alla fladdermöss fridlysta.

Källa: Djurens värld 1990-3

Sven Lalander – om sitt liv

I början av 2003 började Sven Lalander skriva ner minnen från sitt liv – och föreningen hade förmånen att få ta del av det för att komplettera Föreningen Lalandersläktens arkiv. Här följer tredje delen av Svens egen berättelse. De två tidigare delarna har återgetts i några rader nr 20 och 21. Sven Lalander tillhör Nils-grenen och du hittar honom på sidan 326 i Släktboken.

Europeiskt kraftsamarbete-ECE

Genom vistelsen i Genève fick jag betydande erfarenhet av arbetet i Elkommittén inom ECE (Economic Commission for Europe). I början av 1960-talet utsågs jag till svensk delegat i kommittén, och under åren 1969-70 var jag vice ordförande i kommittén och åren 1971-72 dess ordförande. ECE var unikt genom att de dåvarande kommunistiska staterna i Östeuropa

deltog aktivt i arbetet. Arbetet innebar flera internationella studieresor. Den första gick till Canada och USA i samband med WPC kongressen i Montreal hösten 1958.

UNIPEDA (International Union of Producers and Distributors of Electrical Energy) är ett internationellt samarbetsorgan inom elkraftområdet, huvudsakligen verksamt i Europa. Det bildades år 1925 och var aktivt fram till år 1997. Verksamheten styrdes av en Direktionskommitté med en ordförande och några vice ordföranden. UNIPEDA hade ett antal kommittéer för olika verksamhetsområden. Vart tredje år arrangerades större kongresser i medlemsländerna. I egenskap av representant via Svenska Elverksföreningen var jag aktiv i UNIPEDA från och med kongressen i Rom 1952. Åren 1970-76 var jag ordförande i Tariffkommittén, 1974-83 medlem av Direktionskommittén och 1979-83 en av vice ordförandena i UNIPEDA. Arrangemangen såväl vid kongresserna som vid Direktionsmötena var som regel förstklassigt organiserade, med mycket intressanta studiebesök, då medföljande damer deltog. Min hustru Maija deltog i flertalet möten och fick genom sina språkkunskaper god kontakt med övriga damer. Det innebar oförglömliga resor till många av Europas intressantaste städer och historiska platser och samvaro med trevliga familjer från olika europeiska länder. UNIPEDA bidrog till att skapa ett motsvarande samarbetsorgan i Afrika, UPDEA (Union Internationale des Producteurs et Distributeurs d'Énergie Électriques d'Afrique). Ett nära samarbete utvecklades mellan de båda organisationerna, bl.a. genom en s.k. Liason Committee. På grund av mitt arbete i UNIPEDA (och SwedPowers intresse för Afrika) var jag under åren 1981-88 ledamot i Liason Committee. Jag deltog i åtskilliga sammankomster inom UPDEA och i några av dess kongresser: 1984 i Lomé i Togo, 1987 i Brazzaville i Kongo samt 1990 i Tunis.

Världsenenergikonferensen, WEC (tidigare Världskraftkonferensen WPC) är en mycket stor konferens för energiexperter och energipolitiker över hela världen dit Vattenfall skickade deltagare. Jag var en trägen deltagare, främst på grund av flitigt rapportskrivande.

Konsultbolaget SwedPower AB

Det fanns en betydande efterfrågan på konsulttjänster från de nybildade kraftföretagen i många utvecklingsländer, varför jag föreslog att det skulle bildas ett nytt svenskt konsultbolag med expertis från kraftföretagen Vattenfall och Sydkraft, från konsultbolagen Bergman & Co (BECO) och Vattenbyggnadsbyrån (VBB). Förslaget godkändes av regering och riksdag och det nya bolaget SwedPower AB startade sin verksamhet 1976, där jag var styrelseordförande fram till 1986. Jag kom själv att under de närmaste decennierna utföra åtskilliga konsultuppdrag åt SwedPower, även sedan jag pensionerats.

Efter en blygsam start växte verksamheten i SwedPower snabbt och blev en välkänd aktör på den internationella konsultmarknaden. Den ursprungliga, internationella konsultverksamheten i SwedPower koncentrerades under slutet av 1990-talet till SwedPower International, och den är fortsatt verksam i stora delar av världen.

Internationella konsultuppdrag utanför Europa

Mina internationella konsultuppdrag började år 1972, då jag dels höll föredrag i Venezuela, dels studerade organisationen av landsbygdselektrifieringen i Kenya på uppdrag åt SIDA. Dessa följdes sedan av uppdrag i Botswana, Algeriet och Taiwan.

1983 påbörjade jag en stor studie tillsammans med en dansk kraftverkstekniker om förutsättningarna för att etablera en samkörningsledning i Västafrika mellan Elfenbenskusten, Ghana, Togo, Benin och Nigeria. Det blev äventyrliga resor med de lokala afrikanska flygbolagen i området. Att finna en rätta i toaletten på högsta våningen hos Nigerias

kraftföretag hörde till de mindre olägenheterna. Vi blev vänligt bemötta i flertalet länder utom i Nigeria, där människorna var alltför kommersiella. Tyvärr resulterade studien inte i något projekt, trots goda ekonomiska förutsättningar, då de berörda länderna inte kunde få fram erforderligt investeringskapital.

Jag upplevde ett äventyrligt konsultuppdrag år 1985, då jag besökte dåvarande *Zaire*. Det var juden Tamman, som ville ha hjälp av nordiska energiexperter för att klarlägga förutsättningarna för att exploatera de stora skogstillgångarna i detta land och med hjälp därav bygga ut infrastrukturen. Jag intresserade flera av dessa företag, bl.a. SwedPower, att besöka Zaire. Jag var med om tre resor dit. Vi blev mottagna med stor pompa, bl.a. en stor mottagning i Kinshasa för etablissemanget, inklusive dåvarande presidenten Mobuto. Jag besökte även dennes lantställe i norra Zaire, Gbadolite, som byggts ut till en modern stad med hotell och restauranter. På återvägen med Tammans jetplan besöktes nationalparken Virunga med lejon och fiskafänge vid Nilens källflöde. Exploateringsplanerna kunde dock inte realiseras.

Jag gjorde en tariffstudie för det kraftföretaget Landswirkjun på *Island* år 1986-87. År 1986 gjorde jag tillsammans med vattenfallaren Sivert Göthlin en utredning om en mera självständig ställning för kraftföretaget på *Nya Zeeland*. Vi hade tillfälle att besöka kraftanläggningar i olika delar av det natursköna landet. Våra förslag realiserades i stort sett. Som en följd av 1986 års studie fick SwedPower åren 1988-89 i uppdrag att tillsammans med amerikanska och engelska konsultföretag klarlägga förutsättningarna för en privatisering av kraftförsörjningen på *Nya Zeeland*. Det var en ur teoretisk synpunkt intressant utredning, som jag utförde tillsammans med bl.a. professor Lennart Hjalmarsson.

I oktober-november 1982 besökte en svensk industri- och energidelegation *Thailand*. Prins Bertil var ordförande i industridelegationen, medan jag var ordförande i energidelegationen, där fem andra energiexperter ingick. Prinsessan Lilian deltog och även Maija. Den 31 oktober var det mottagning hos ambassadör Edelstam i Bangkok. Energisymposiet öppnades den 4 november med ett inledningsanförande av mig. Efter det officiella programmet åkte Maija och jag till semesterorten Hua Hin, med mycket bra badvatten.

Den avslutande delen av Svens egen berättelse publiceras i nummer 24 av några rader.

Margareta – ny förtroendekvinna för Jacobgrenen

Jag heter Margareta Ekholm född i Luleå 1939 där jag varit bosatt hela livet. Mina föräldrar är Karin och Ture Lalander. Pappa är äldste son till Per och Hanna Lalander. Mamma Karin är född Hindolff och kommer från Enköping. Jag är mellanbarn i familjen och har två bröder Folke och Anders, tyvärr finns ingen av dem kvar i livet. Pappa dog 1966 och mamma 1994.

Är gift med Ruben från Kalix-Nyborg som enligt Pelle Lalanders släktforskning är avlägset släkt med min farmor Hanna. Hon kommer nämligen också från Kalix-Nyborg. Vi är s.k. sexmänningar.

När jag var ung kunde jag inte tänka mig att arbeta i mammas och pappas affärer, jag valde en annan bana i livet. Jag utbildade mig till förskollärare och arbetade som sådan till 1982 då jag studerade vidare till speciallärare och har sedan dess och fram till pensioneringen 2004 arbetat

med funktionshindrade barn inom landstingets habiliteringsverksamhet. Det har jag inte ångrat.

Ruben och jag bor i villa i Gammelstad strax utanför Luleå. Vi har tre fantastiska döttrar, Katarina, Anna och Fredrika. Katarina Lalander–Hamnes bor i Oslo, hon är mycket kreativ och duktig och driver en firma ”Traces” som konsult och utbildare i service mm. Katarina är gift med Tor Hamnes, hon har en son André 18 år från sitt första äktenskap. André bor i Gammelstad hos sin pappa och heter Lalander eftersom Katarina tog släktnamnet när hon gifte sig med Andrés pappa. På det här sättet lever familjenamnet vidare. Katarina presenteras i *några rader* nr 14.

Anna och Fredrika är tvillingar födda 1965. Anna och Fredrika är funktionshindrade vilket innebär att dom är utvecklingsstörda och rörelsehindrade, i *några rader* nr 19 finns en artikel om Anna och Fredrika och deras liv. Jag är omåttligt stolt över mina barn och hur dom förvaltat sina liv utifrån de olika förutsättningar dom fått.

Nu är jag pensionär sedan snart 3 år och tycker att livet är gott. Jag är fortfarande engagerad i arbetet med utvecklingsstörda barn genom intresseföreningen FUB, jag är allmänt kulturellt intresserad, men har också på gamla dagar börjat spela golf. Golf har ju varit ett stort intresse i slakten, men när mamma och pappa var med och startade Luleå Golfklubb 1955 var jag 15 år och hade andra intressen. Sedan kom livet emellan och nu är golfen till stor glädje för mig och jag håller familjetraditionen vid liv här i Luleå.

Familjen, slakten och vännerna har alltid varit viktiga för mig och ju äldre man blir desto viktigare känns det att man har anknytning till sina rötter. Nu tillhör jag den äldsta generationen och är ensam kvar ifrån min familj. Jag var med på Öland på släktmötet och det var jättetrevligt, har bara varit med en gång för många år sedan i Kall, men jag har varit en flitig besökare i Huså, minst 10 ggr har vi varit där, alla årstider är fantastiska och jag längtar alltid tillbaka. Hör gärna av er till mig framför allt ni som tillhör Jakobgrenen. Adress och telefon finns i adressförteckningen på sidan 19.

Hälsning från Jacob Lalander

Jag är son till Jan-Erik Lalander i Saltsjöbaden och Minerva Lalander, från Canton Ohio. (1925-1997) Tack vare min amerikanska mamma och amerikaintresserade far har vi i familjen kommit att ha lite närmare kontakter med våra släktingar i USA, både Lalanders och på mammas sida. Min mamma brukade förut ibland översätta *några rader*. Mina systrar Jana Lalander och Mia Lalander bor i USA. Jag är utbildad civilekonom i Sverige och jobbar för närvarande i min egen lilla lettiska firma JL Baltic SIA som inköpskonsult i Östeuropa och särskilt Baltikum för bland annat svenska och norska PEAB. Jag har bott i Riga i mer än 10 år och rest igenom hela Östeuropa i både jobbet och som turist. På kuppen talar jag flytande lettiska och även börjat tala ryska. Dock inte så bra som den engelska jag hade gratis i hemmet från mamma.



Splittrad familj? Jo, det kan man lugnt säga. Men jobbet för mig hem till Stockholm och min far ganska ofta. Resor till USA blir inte så ofta tyvärr, men de gör jag ändå då och då för att inte förlora kontakten med det stora landet i väster där en del av mina rötter finns. Inom familjen är våran favoritsport skidåkning, och vi har en stuga tillsammans med släktingar, på Vikböle Gård i Åre - Jacobgrenens släktgård. Det är tur det när Lettlands högsta berg inte ens uppnår 100 meter i höjd.

Som nyligen invald till USA-släktingarnas kontaktman för svenska sidan av släkten måste jag tyvärr erkänna att jag inte hunnit göra något för det än. Men pusselbitarna ser ungefär ut så här: Det finns två kontaktpersoner i USA, Jacquie Pearson-Lamer i Missouri, samt Deborah (Debbie) Dodd i Washington State. Vidare har vi alla i släkten ett stort intresse för fortsatta kontakter, besök hos respektive svenska och amerikanska släktingar. Dessutom finns det en önskan att få väsentliga delar av löpande information och *några rader* översatt till engelska och spridd bland släktingar i USA. Slutligen vill vi hitta ett praktiskt system som gör USA-släktingarna till betalande medlemmar. Jag måste hitta en vision som är jordnära och praktisk och dryfta den med kontaktpersonerna i USA samt styrelsen. Sedan måste den omsättas i praktik.

Förtroendeman för Nils-grenen

I många år har Nils Lalander haft intresse av släktföreningen. Han är, inte för inte, son till Axel "Jacke" Lalander i Danderyd, en av dem som var med och startade släktföreningen 1945.

Barndomshemmet i Danderyd var fram till 2000 bostad för Nils, men då flyttade han med sin trolovade sambo, Maria Wiell, till Öland.

Nils är till yrket journalist och mycket intresserad av samhällsfrågor och litteratur.

När *några rader* startade som släktens tidning fick Nils uppdraget att göra den. Efter ett par år lämnades uppdraget vidare till Birgitta Nordenman – för att nu vara tillbaka i familjen igen.



I tacksamt minne bevarad

Dessa ord ser man då och då på gravstenar, i dödsannonser och nekrologer. Det är också namnet på en roman av John O'Hara som jag läste för ett 40-tal år sedan. Romanen handlar om en framgångsrik person (advokat?) i en amerikansk småstad. Vid sin bortgång hedras han med ståtlig begravning och berömmande nekrologer. En till synes oförvitlig medborgare. Undan för undan avslöjas sedan många svarta sidor hos honom. Varför berättar jag detta?

Jo, det här skall inleda en diskussion om vad man skriver och inte skriver i släktböcker och släktföreningars medlemsblad. Skall alla anor framställas som oförvitliga, strävsamma

”helgon”? Eller skall man också berätta om utomäktenskapliga (uä) barn, fängelsevistelser med mera?

Låt mig referera ett par ”fall”.

Jag uppdragsforskade, gratis, åt en jämtländsk dam. Plötsligt hittar jag en uä dotter till en piga. I födelseboken står noterat: ”NN har skriftligen erkänt sig vara far till barnet.” NN ingår i en stor jämtländsk släkt och uä-flickan och hennes barn, barnbarn och så vidare borde få ingå i släktföreningen – eller hur? NN satt också i fängelse för olaga brännvinsförsäljning. Ingenting av detta nämns i släktboken. Däremot beröms NN för sin företaganda. Om han haft ett vanligt son-namn hade äktenskapen aldrig avslöjats. (Obs! Det handlar inte om Lalander-släkten.)

Avslöjandet av en sanning kan också komma som en befrielse för de efterkommande. Min mor och hennes syskon visste, lite luddigt, att deras mormor suttit i fängelse. Av och till pratade man om vilka hemska saker deras mormor kunde ha gjort. Hon hade, sedan hon blev änka, fött tre barn. Kanske hade hon tagit livet av ett fjärde? Min forskning visade att brottet bestod i en klumpig, med nutida mått mätt, ganska oförarglig förfalskning. Egendomsbrott straffades hårt i mitten av 1800-talet.

Beskedet om mormoderns brott kom som en lättnad för alla. Min släktforskande kusin i USA tackade också för uppgiften men deklarerade omedelbart: ”Det skall jag inte ta med i min bok om släkten”.

Åter till den inledande frågan.

Hur ärlig skall man vara när man skriver om anorna? Någon har formulerat svaret så här: ”Mot de döda är man skyldig sanning – mot de levande hänsyn.”

Men så enkelt är det inte alltid. Man måste, enligt min uppfattning, hela tiden tänka på om det man skriver kan sära några efterlevanden eller vänner i den inre kretsen kring den bortgångne. Kanske måste ett par generationer ha passerat?

De här frågorna tycker jag vi kan diskutera i *några rader*. Ovan har endast etiska problem berörts. 1980 års sekretesslag kan också påverka vad man får skriva men det måste jurister få yttra sig om.

Själv tycker jag till exempel att så kallade uä-barn inte skall uteslutas ur gemenskapen. Vi skall också sluta använda prästernas benämning ”oäkta” ur de gamla födelse- och dopböckerna. Det finns bara äkta barn, ibland födda utan eller utom äktenskapet. Om mina anor å faderssidan skulle ha slutat vid ett uä-barn i mitten av 1800-talet skulle jag aldrig ha hittat uä-barnet till en katolsk präst på 1400-talet. Välkomna med synpunkter!

Kjell Risberg, Falun

Ja, vad tycker ni andra? Skriv några rader till några rader, per mail maria.wiell@telia.com eller Maria Wiell, Törnbottenvägen 9, 386 90 Färjestaden. Eller ring 0485-410 32. Välkommen med synpunkter!

Supplement nr 17 – Tillägg till släktboken

- ❑ **Tabell A 111** Mikael Edman sambo med Camilla Catharina Andersén, född 12 jan 1966 i Össeby Garn. Barn: Tim Per Axel Andersén, f 21 jan 1999, Oliver Carl Mikael Andersén, f 13 mars 2001
- ❑ **Tabell A 112** Charlotte Unger omgift med Björn Håkan Nilsson
- ❑ **Tabell A 151** Gina Magnusson sambo med Sebastian Isaksson, f 18 feb 1982. Son Milo* Gustav Daniel Isaksson, f 7 maj 2007
- ❑ **Tabell A 192** Olof Lalander avled 15 sep 2007
- ❑ **Tabell A 207** Elsa Lydstaedt, f Lalander avled 29 juli 2007 i Göteborg
- ❑ **Tabell A 208** Anette Jonsson, f Lydstedt avled 21 juni 2004
- ❑ **Tabell J 55** Gunilla Andersson gift 4 aug 2007 med Bo Magnus* Kihlberg, f 13 aug 1976 i Angered. Barn: Elsa* Nelly Kihlberg, f 20 juli 2006 i Göteborg
- ❑ **Tabell J 95** Ernest Nordquist avled 3 apr 2006
- ❑ **Tabell J 246** Fredrik Blomé, sonen Oscar Viggo* Blomé, f 19 jun 2007
- ❑ **Tabell J 247** Arne Nyström avled i Östersund 6 dec 2007. Make till Birgit som många år varit förtroendeman för Jacob-grenen.
- ❑ **Tabell J 249** Jenny Nyström sambo med Niklas Welam. Son Lucas* William Welam, f 2 okt 2007
- ❑ **Tabell M 102** Gerda Rönnögård avled 1 nov 2006
- ❑ **Tabell M 111** Robert Hagström sambo med Sara Torgrimsson, f 10 jun 1974 i Stugun. Barn: Wilja* Lovisa Catarina Torgrimsson Hagström, f 3 okt 2006 i Stockholm
- ❑ **Tabell M 125** Nils-Olof Elofsson avled 14 nov 2006
- ❑ **Tabell N 258** Börje Lalander avled 24 sep 2007
- ❑ **Tabell N 281** Kjell (Snoopy) Björkmans barn: Denize* Essie Snoopylina Björkman, f 23 feb 2001 i Norrtälje, Love* Kjell Snoopy Björkman, f 10 okt 2003 i Norrtälje
- ❑ **Tabell N 305** Olle Rolén avled 10 okt 2007
- ❑ **Tabell N 425** Mariette Lööf och Stefan Karléns son Erik* Nils Olof Lööf Karlén, f 20 nov 2006 i Västervik
- ❑ **Tabell N 427** Hans Lööf och Angelica Blom. Nytt namn på sonen: Per Victor* Kimi Lööf, f 9 okt 2006 i Östersund
- ❑ **Tabell N 434** Karin Johansson avled 22 dec 2006
- ❑ **Tabell N 445** Lennart Pålsson avled 9 jan 2007
- ❑ **Tabell N 447** Tord Omberg avled 6 apr 2006
- ❑ **Tabell O 25** Jenny Persson, f Lalander avled 4 mar 2007 i Örbyhus
- ❑ **Tabell O 104** Lars Persson avled 13 nov 2006
- ❑ **Tabell O 124** Anna Forss avled 23 sep 2007
- ❑ **Tabell O 130** Linda Forss sambo med Jörgen Andersson, f 18 dec 1963. Son Anders Forss, f 11 dec 2006

För att släktregistret skall kunna hållas uppdaterat behöver Janne Leijd, som ansvarar för att nya uppgifter sammanställs, rapporter från när och fjärran. Han tar emot det via mail: fam.leijd@telia.com eller Vårgårdavägen 6, 125 51 Älvsjö.

Nyfödda, gifta, skilda, sambo, döda – allt behövs för att registret skall kunna hållas färskt. Uppgifterna redovisas sedan i *några rader*.

Protokoll från föreningen Lalandersläktens släktmöte i Algutsrum på Öland den 3 augusti 2007

29 närvarande enligt separat närvarolista (bifogas originalprotokollet).

Mötets öppnande

Ordförande Birgitta Nordenman hälsade alla välkomna till Öland och släktmötet. Särskilt välkomnades släktingarna från Amerika.

Parentation

Birgitta Nordenman bad om en tyst minut för de släktingar som avlidit sedan förra årsmötet. Mötet höll en tyst minut.

Godkännande av dagordningen

Punkt nr 18 ändrades till val av stugfogdar och redaktör. Dagordningen godkändes.

Val av ordförande för mötet

Anders Mellberg valdes till mötets ordförande.

Val av sekreterare för mötet

Inger Mellberg valdes till mötets sekreterare.

Val av justeringspersoner

Lars Gummesson och Renée Johansson valdes till justerare.

Behörig kallelse av mötet

Godkändes att mötet var i behörig ordning sammankallat.

Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse inklusive resultat- och balansräknin.

Birgitta Nordenman gick igenom verksamhetsberättelsen och visade resultat- och balansräkning på overhead. Kassören Jan Leijd var inte närvarande på grund av sjukdom.

Föredragning av revisorernas berättelse för 2005 och 2006

Inger Mellberg läste upp revisorernas berättelse.

Styrelsens ansvarsfrihet

Släktmötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Föreningens ekonomi inklusive olika förslag på upprustning

Stugorna i Huså

Birgitta Nordenman gick igenom ekonomin på overhead. Den stora kostnaden nu gäller anslutningen till Husås allmänna VA-nät. Fråga från Jakob Lalander om hur en finansiering skulle se ut vid upprustning av Fogdegården. Kassören Jan Leijds förslag om lösen av föreningens värdepapper och styrelsens förslag till dubblering av hyrorna och höjda medlemsavgifter diskuterades. Bl.a. borde föreningen ta ut högre hyra vid jul, nyår och påskveckan.

Mötet godkände förslaget att lösa föreningens värdepapper. Mötet ställde sig bakom förslaget att styrelsen utarbetar en ny prislista för hyrorna.

Birgitta redogör för att stugorna ligger på från början tre inköpta tomter, men att det inte finns

någon riktig avstyckning. Diskussion följde om eventuell kostnad för avstyckning, t.ex. med tanke på framtida finansieringar. Maria Wiell lägger förslag att styrelsen ska jobba fram ett förslag om finansiering till nästa släkthemöte och mötet sa ja till detta.

Birgitta föreslog att man i begravningsannonser kan ange föreningens plusgirokonto.

Roland Johansson frågade om fiskerätten vid uthyrning av stugorna. Fiskerätten ska utredas av Sonja och Carina Forss. Frågan uppkom också om eventuell jakträtt men någon sådan rätt finns inte.

Roland Johansson vill donera hängrännor och stuprör med uppsättning till Smedstorpet, vilket mötet tacksamt uppskattade.

Föreningens tidning ”några rader”

Diskussion av mötet om kostnader för att driva tidningen.

Fastställande av årsavgift för kommande år

Förslag lades fram om höjning av årsavgiften. Maria Wiell föreslog en fördubbling till 300 kr per familj. Roland Johansson föreslog en höjning till 250 kr. Jakob Lalander undrar vad som förekommer mest, familjeavgifter eller enskilda avgifter, det är 50/50 ungefär. Efter viss diskussion företogs omröstning varvid majoriteten biföll förslaget om 300 kr.

Mötet beslöt således att årsavgiften är 300 kronor för familj och 150 kronor för enskild.

Föreningens hemsida

Kort diskussion om hemsidan. Daniel Lalander som sköter om hemsidan var inte närvarande.

Val av ordförande och vice ordförande

Ordförande:	Birgitta Nordenman	omval
Vice ordförande:	Bengt Jakobsson	nyval

Val av kassör och sekreterare

Kassör:	Jan Leijd	omval
Sekreterare:	Inger Mellberg	omval

Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Förtroendemän för släktgrenarna:

Mårtengrenen:	Anne-Marie Johansson	nyval
Jakobgrenen:	Margareta Ekholm	nyval
Nilsgrenen:	Nils Lalander	nyval
Andersgrenen:	Per-Åke Kristiansson	omval
Helenagrenen:	Olof Tottmar	omval
Olofgrenen:	Carina Forss	omval
Gertrudgrenen:	Staffan Wiklander	omval

Styrelsesuppleanter:

Inger Lalander	nyval
Gunnar Gummesson	nyval
Lars Renström	omval
Kerstin Leijd Tidbeck	omval
Daniel Lalander	omval

Val av revisor jämte suppleant

Revisor:	Jan Lundberg	omval
Suppleant:	Christina Sturk	omval

Val av stugfogdar och redaktör

Stugfogdar:	Sonja Forss	omval
	Roland Johansson	nyval
Redaktörer:	Maria Wiell (ansvarig)	nyval
	Nils Lalander	nyval

Val av ansvarig för USA-kontakter

Jakob Lalander	nyval
----------------	-------

Val av valberedning

Inga kandidater fanns så styrelsen fick i uppdrag att jobba på den frågan inför nästa släktmöte.

Nästa släktmöte

Beslöts att nästa släktmöte är i Jämtland och att styrelsen ska hitta någon grupp som vill/kan jobba med det.

Övriga frågor

a) Inger Mellberg hade bland sin mammas kvarlåtenskap hittat en gammal poesibok med för henne okända namn och orter från Jämtland. Boken gavs till Maria Wiell som ska försöka spåra ägaren genom några rader.

b) Margareta Ekholm berättade om en gammal skylt som någon hittat på en klippa i Västerbotten. På skylten stod det Lalander och den kommer enligt Margareta från Lalanders affär startad 1909. Margareta vill ha skylten men det är ännu oklart om hon kommer att få den.

c) Alf Lalander berättade om gamla bilder på "Lalandrar" som han lagt in på en cd. Han kommer att skicka den till Jan Leijd.

d) Anders Mellberg återkom till vad som sagts under punkt 10. Maria Wiell, Lars Gummesson och Jakob Lalander åtog sig att utforma en lämplig skrivelse.

e) Birgitta Nordenman tackade Maria Wiell, Nils Lalander, Lars och Barbro Gummesson, Philip Lalander samt Marie och Johanna Sundqvist för planeringen av släktmötet. Birgitta tackade också avgående styrelsemedlemmarna Stig Dahleman, Karl-Axel Arvidsson, Birgit Nyström och Ulla Rapp.

Mötets avslutning

Anders Mellberg tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Inger Mellberg

Efterlysning!

I samband med släktmötet på Öland hade Inger Mellberg, Norrtälje, med sig en liten poesibok. Hon hade hittat den i sin mammas gömmor, och efterlyser nu någon som kan veta mer om boken. Mamma var Dagmar Lalander från Bonäset, f 1918, gift m Ragnar Holst.

På första bladet står: *Minne från marknaden i Östersund 11 september 1908. Märtha Andersson, Brattlägggen, Hjärpen.*

Många verser från olika personer fyller boken, bland annat ett från Brita Svensson, nedtecknat den 21 september 1908:

*Märta! Vill du väg till verklig lycka veta / se här det första bud:
Arbeta!*

Martina Mårtensson från Ytterån skrev den 12 september samma år:

*Märta lilla, dig jag önska vill / hälsa, rikedom och lycka. / Liten
gubbe så därtill / som I famn du ömt får trycka!*

Kontakta redaktionen. Vi har boken och vidarebefordrar den till berörd släkting!

Föreningen Lalandersläkten - funktionärer

Postgiro 16 63 36-8

Ordförande

Birgitta Nordenman
Kremlevägen 6, 756 46 Uppsala
Tel: 018-30 09 42 Mobil: 070-315 21 00
E-mail: bin@magnolia.se

Kassör

Jan Leijd
Vårgårdavägen 6, 125 51 Älvsjö
Tel: 08-99 44 12
E-mail: fam.leijd@telia.com

Förtroendekvinnor/-män för släktgrenarna

Anders-grenen

Per-Åke Kristiansson
Tel: 0647-321 20
Björnänge 1393, 830 13 Åre
E-mail: perake_kristiansson@hotmail.com

Helena-grenen

Olof Tottmar
Lökgatan 1, 754 47 Uppsala
Tel: 018-25 19 29
E-mail: olof.tottmar@ebc.uu.se

Mårten-grenen

Ann-Marie Johansson
Vigelsbo 112, 744 91 Heby

Vice ordförande

Bengt Jacobsson
Vik 864, 830 13 Åre
Tel: 0647-32 045
E-mail: per@wiklanders.com

Sekreterare, uthyrningsansvarig

Inger Mellberg
Björnösund 496, 761 92 Norrtälje
Tel: 0176-23 90 22
E-mail: inger_mellberg@spray.se

Gertrud-grenen

Staffan Wiklander
Tel: 023-44 141
Berggården 20, 791 94 Falun
E-mail: staffan4@algonet.se

Jacob-grenen

Margareta Ekholm
Åkervägen 1, 954 31 Gammelstad
Tel: 0920-25 33 35
E-mail: 0920253335@telia.com

Nils-grenen

Nils Lalander
Törnbovängsvägen 9, 386 90 Färjestaden



Tel: 0224-35 060
E-mail: pappasune@gmail.com

Olof-grenen

Carina Forss
Pettersvägen 4 Huså, 830 05 Järpen.
Tel: 0647-422 54
E-mail: carinaforss@bredband.net

Tel: 0485-40 407
E-mail: maria.wiell@telia.com

USA-kontakter

Jacob Lalander
Robezu 36, Riga, LV-1004, Latvia
Tel: +371-29 505 686
E-mail: jlalander@hotmail.com

Redaktör

Maria Wiell, Törnbottnenvägen 9, 386 90 Färjestaden. Tel: 0485- 410 32. E-mail: maria.wiell@telia.com

Stugfogdar

Sonja Forss Bygatan 39 Huså, 830 05 Järpen. Tel/fax: 0647-422 05. E-mail: carinaforss@bredband.net
Roland Johansson 205 Slandrom, 832 93 Frösön. Tel: 063-37 148. E-mail: rolandislandrom@zednet.nu

Webadministratör

Daniel Lalander Lingvägen 165, 123 59 Farsta. Tel: 08-647 73 13. E-mail: daniel@lalander.com

Suppleanter

Gunnar Gummesson PL 971, Sandreda, 360 42 Braås. Tel: 0474-42 001. E-mail: gunnargu@swipnet.se
Daniel Lalander Lingvägen 165, 123 59 Farsta. Tel: 08-647 73 13. E-mail: daniel@lalander.com
Inger Lalander Utbyn 611, 830 02 Mattmar. Tel: 0640-41 026. E-mail: inger.lalander@zonline.se
Kerstin Leijd Tidbeck, Bläcksvampsv. 45, 141 60 Huddinge. Tel: 08-746 63 25. E-mail: tidbeck@telia.com
Lars Renström Karl XI gata 17 A, 7 tr, 220 20 Lund. Tel: 070-575 62 38. E-mail lars.renstrom@alfalaval.com

Revisor/revisorssuppleant

Jan Lundberg Laduvägen 8, 181 41 Lidingö. Tel: 08-765 23 93. E-mail: jan.lundberg@rekonstructa.se
Christina Sturk Svartbäckens by 412, 136 59 Haninge. Tel: 08-777 40 47. E-mail: goerankarlsson@telia.com

Glimtar från släktmöte på Öland 2007. T h Inger och Anders Mellberg, nedan t v Dick Kjedemar och Heidi Westling, underst t v Roland Johansson, ny stugfogde, nederst t h familjerna Webb & Westling mötte Carl von Linné (Eje Rosén) på en vandring på Alvaret.



Alla bär på en berättelse, en tanke, en åsikt...

Det är redaktionens övertygelse att många i Lalandersläkten, i Sverige och utomlands, har något att berätta. Något att bidra med för att berättelsen om släkten Lalander skall bli mer och mer fullödig.

Hjälp oss – Du!

Det kan vara insändare, släktbrev, berättelser från din barndom, slätkalas, minne från en resa – och mycket, mycket annat. Skriv till ***några rader!*** Läs ***några rader!*** maria.wiell@telia.com eller Maria Wiell, Törnbottnvägen 9, 386 90 Färjestaden eller 0485-410 32.