

Gustav Nilsson Husnäset

Född 28 juli 1899 i Järpen, död 7 november 1977 i Järpen

Gift 23 oktober 1927 med Greta Westlund född 15 juni 1899 i Oviken, död 7 augusti 1983 i Östersund

Östersunds-Posten 8 november 1977

En välkänd västjämte har gått ur tiden. Disponenten Gustav Nilsson, Järpen avled på måndagen i sitt hem, 78 år gammal. Med herr Nilsson var ett stycke kommunalhistoria förknippad. Tidigt intresserade han sig för kommunalpolitik och blev en dominerande gestalt i förutvarande Undersåkers kommun, där han beklädde nyckelposter under många årtionden. Intresset för jordbruk fanns hos herr Nilsson som var bondson, men hans huvudintresse skulle bli ett annat. Redan i början av 30-talet finns hans namn med i Undersåkers kyrkoråd. Han deltog både i rådet och kyrkofullmäktige fram till valet 1976. Inom det kommunalpolitiska livet fanns herr Nilsson med i stort sett överallt.

Med stor diplomati och många gånger kontroversiell men övertänkta beslut dominerade han kommunen som ordförande i kommunalnämnd och fullmäktigeledamot samt i byggnadsnämnden. Detta för att nämna endast ett fåtal engagemang. Hans motståndare måste många gånger ge honom berömmande ord för framsynthet, men många fann också i herr Nilsson den dominerande personen. Inom Undersåkers EI AB arbetade herr Nilsson många år och överlämnade disponentplatsen när företaget övergick till Östersunds EI AB.

Inom hembygdsvården och turismen framstod herr Nilsson som en centralfigur. Undersåkers hembygdsgård var i mycket ett verk av herr Nilsson. Inom turismen såg han redan för många år sedan den framtida bilden av västra Jämtland som rekreationsområde och att turismen hade en framtid som skapade utveckling. Herr Nilsson var en stor vän av Norge, han hade stor arbetskapacitet parad med stor framsynthet.

Han engagerade sig mycket där han tyckte att han gjorde en insats och många gånger tycktes det kanske onödigt med uppvaktningar i kommunalpolitiska frågor. För Nilsson var aldrig en fråga för liten att kunna presenteras för högre instanser. Det blev också en livsfilosofi hos honom, att i alla sammanhang skjuta fram västra Jämtland. Herr Nilsson besatte ett stort kunnande i bygdehistoria och personkännedom och var ett levande lexikon när det gällde bygdekulturen. Han var också en utsökt historieberättare, alltid med en skämtsam replik på läpparna. Närmast sörjes den bortgångne av maka, samt tre barn med familjer.

Hemsida: Undersåkers hembygdsgård - <http://www.hembygd.se/undersaker>